



Leendert (Leo) van Santen werd geboren op 2 juli 1921 in Ootmarsum (Twente). Hij was de zoon van Theodorus Johannes (Theo) van Santen en Johanna Gerritje (Ann) Slots. Hij had een oudere broer Henk en zus Tlny. Toen Leo vier was verhuisden zijn ouders naar Brunssum.



Leo werd verkenner bij de katholieke Sint Vincentiusgroep. Met zijn groep nam hij in 1937 deel aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang. Ook zijn broer Henk was scout. Hij staat met zijn moeder op de foto. Tot 1935 waren er meerdere troepen bij de St. Vincentius. In 1935 worden ze samengevoegd en krijgen een grijze das.

Direct na de bevrijding van Limburg meldde Leo zich vrijwillig aan bij de Stoottroepen. Na de bevrijding van het zuiden van Nederland in september 1944 werden onder leiding van Prins Bernhard de Stoottroepen opgericht. Vanuit de bestaande knokploegen en het gewapend verzet werden in Zuid-Limburg en Brabant Nederlandse gevechtseenheden opgericht die onder Amerikaans en Brits/Canadees commando vielen. Deze gevechtseenheden werden ingedeeld bij geallieerde eenheden om mee te strijden voor de bevrijding van Europa. De Stoottroepen in Zuid-Limburg vielen onder het commando van het Amerikaanse 9th Army en bestonden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog uit ongeveer 2.000 man. De Zuid-



Limburgse Stoottroepen zijn onder andere ingezet ter ondersteuning van de Amerikaanse 29th Infantry Division en later bij diverse Amerikaanse eenheden die onder het Amerikaanse 9th Army vielen. Taken van de stoottroepers waren het bewaken van belangrijke gebouwen of gevangenen, maar ook de zogeheten 'mop-up' acties. Dit hield in dat de stoottroepers na een snelle opmars een bevrijd dorp moesten 'schoonvegen' als hier nog sprake was van Duitse troepenconcentraties. Diverse stoottroepers zijn tot diep in Duitsland ingetrokken om te vechten tegen wat er nog over was van het vaak fanatieke Duitse leger.

Tijdens haar rondreis door bevrijd Nederland deed koningin Wilhelmina 18 maart 1945 de uitspraak: "En dit regiment zal blijven voortbestaan!" Het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard (afgekort RSPB) bestaat in 2024 uit het 13e Infanterie Bataljon luchtmobiel (13Infbat).

Bij Scouting werd de basis gelegd voor de betrokkenheid van Leo bij het Brunssumse verenigingsleven. Hij was onder andere betrokken bij de fanfare en de carnaval. Leo werkte

dertig jaar voor de staatsmijn Hendrik in Brunssum. In 1963 kreeg hij een ongeluk en vier jaar later ging hij vervroegd met pensioen. Leo overleed op 13 maart 1987 in Brunssum.

Meer informatie

[Overlijden Leo van Santen op 13 maart 1987 te Brunssum » Open Archieven](#)

[Limburgsch dagblad » 13 feb 1986 - Art. 282 | Delpher](#)

[Regiment Stoottroepen Prins Bernhard - Wikipedia](#)

[Stoottroepen \(ww2insouthlimburg.nl\)](#)

[Leendert van Santen \(heemkunde-ootmarsum.nl\)](#)

[Henk van Santen \(heemkunde-ootmarsum.nl\)](#)

Foto: Leendert van Santen uit Brunssum in zijn Stoottroepen uniform op de Brunssummerheide

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.