



Johannes Albertus (Bertus) Blaauw wordt geboren op 2 april 1928 in Borger. Bertus was het vijfde kind Johannes Albertus Blaauw (1898-1985) en Aleida Maria Einhaus (1900-1990). Zijn roepnaam is Bertus. Geen Jan, want zo heette de oudste zoon van het gezin Blaauw al.

Zijn vader begon zijn loopbaan als agent in Groningen en was achtereenvolgens als politieman werkzaam in Emmen en Borger. In 1935 werd zijn vader benoemd tot

brigadier majoor van de Rijksveldwacht in Breda. Het gezin met 8 kinderen verhuisde naar Princenhage. Daar werden nog twee kinderen geboren. Zijn broer Henk werd met een aantal broers lid van een turnclub en sloten zich aan bij de katholieke William Doylegroep, onderdeel van de katholieke verkenners. Mogelijk dat ook Bertus hier welp werd.



In 1938 werd zijn vader brigadier-majoor van de rijksveldwacht in Deurne. Het gezin ging wonen in de dienstwoning aan de (Oude) Liesselscheweg.

In 1934 werd door kapelaan van Kemenade en Harrie van der Burgt het initiatief genomen om de katholieke St. Paulusgroep, onderdeel van de katholieke Verkenners, op te richten. Na een half jaar waren 24 jongens lid. Het eerste onderkomen werd de zolder van het voormalige kloostergebouw van Sancta Maria aan de Visser. Al snel werd er ook een Voortrekkersstam opgericht. Van pastoor Roes kregen de verkenners toen een beter onderdak in de blokhut bij het patronaat *Rust Roest*. Bertus werd waarschijnlijk in 1940 lid van deze groep, toen hij oud genoeg was om verkenners te worden.

Bertus bezocht de Sint-Henricus Ulo en was ook misdienaar in de Sint Willibrordus kerk in Deurne. Hij moest hiermee stoppen toen hij, samen met zijn broer Herman, de toren van de Sint-Jozefkerk beklommen had.



De inval van de Duitsers op 10 mei 1940 en de daaropvolgende oorlogstijd maakte een onuitwisbare indruk op de jeugdige Bertus.

In zijn boek schrijft hij bijvoorbeeld over het feit dat hij een buitgemaakt "Schmeisser machinepistool" aan Gerard Ahout (1919-1945) van het verzet overhandigde, en "*.... Met respect denk ik terug aan de volgende Deurnese politiemannen die ik persoonlijk heb gekend en die actief waren in de ondergrondse beweging: Cornelis Klaas Noordermeer (1918-1944) (in '44 geëxecuteerd te Vught), M.j. van Denderen, Maarten Vlieland, J.*

*Brox, Ph. Somers en Johannes (Johan) Hendrikus Vosmeer (1909-1984).*” Vanaf 1943 werd zijn vader in Deurne toegevoegd aan de afdelingsstaf van de door de Duitsers tot Staatspolitie omgedoopte Marechaussee.

Als hij 16 jaar oud is, wil hij in 1944 bij de Britse RAF (Royal Air Force) dienen. Hij is echter twee jaar te jong. Blaauw pleegt dan valsheid in geschrifte: hij doet net alsof zijn persoonsbewijs is gestolen. Op het nieuwe exemplaar is hij plotseling 18 jaar en kan hij naar Engeland. Hij krijgt in Engeland een opleiding tot radio-operator bij de Royal Air Force. Eind 1946 keert hij terug naar Nederland waar hij de rest van zijn dienstitijd vervult op vliegveld Valkenburg bij Den Haag. Daarna werkt hij enige tijd op kantoor bij Philips in Oss.



Als hij 21 jaar is, solliciteert hij bij de politie. Bertus begon zijn carrière in 1950 als agent van politie bij het politiebureau Rotterdam-Charlois. Begin jaren 60 werkte hij bij de zedenpolitie. In 1971 was hij de eerste Nederlander die een opleiding volgde bij de FBI. Daarnaast werkte hij voor de kinderpolitie, de afdeling moordzaken, de narcoticabrigade en de recherche. Uiteindelijk werd hij hoofdcommissaris bij de Rotterdamse politie. Alles bij elkaar werkte hij veertig jaar bij de Rotterdamse politie. Na zijn pensionering putte hij uit die ervaringen de inspiratie voor zijn boeken waarin hij gedetailleerd talrijke moordzaken beschrijft.

Hij is overleden op 20 december 2020 in Berkel en Rodenrijs.

### **Meer informatie**

[Dossier Blaauw: memoires van oud-hoofdcommissaris - Rijnmond](#)

[Johannes Albertus Blaauw \(1928-2020\) - DeurneWiki](#)

[Jan Blaauw – Streekarchief Eiland IJsselmonde \(streekarchiefijsselmonde.nl\)](#)

[Jonge Wacht Deurne - DeurneWiki](#)

[Sint-Paulusgroep - DeurneWiki](#)

Foto: Bertus op de Markt in Deurne, 1943 / 1944.

Foto: Alle kinderen Blaauw op een rijtje

[St Paulus Groep](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.