



Bernhard Westermeyer (Westermayer) is geboren op 1 juli 1914 in Essen, Duitsland. Hij was de zoon van een Nederlander en een Duitse en had de Duitse nationaliteit.

Bernhard was scout in Duitsland, maar in 1936 werd Scouting daar verboden.

Toch nam hij als voortrekker deel aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937 en lijkt een Nederlands uniform te dragen. Hij ontmoette daar groepsleider Wim van Houten van de katholieke Stanislausgroep uit Heemstede. Hij logeerde bij hem en andere verkennergezinnen.



Tijdens de oorlog was hij als militair ingedeeld in het Duitse leger bij Bordflak in Emden. In 1943 deserteerde hij en via bemiddeling van Wim van Houten en een priester in Hoofddorp, kon hij bij een boer in de Haarlemmermeer onderduiken

De SS wist Bernhard op te sporen. Hij is zonder proces op 21 augustus 1944 op 30-jarige leeftijd door Duitse soldaten geëxecuteerd in de duinen van Scheveningen. Op zijn Sterbeurkunde staat "hingericht!". Hij werd op 19 november 1948 herbegraven op het Deutscher Soldatenfriedhof in IJsselstein.

Familien- u. Vorname:	G-A 17416357
geb. am:	21.8.1914
in:	Essen
Truppenteil:	1. Bde. Bordfl. Kom. Emden
Erfah-Truppenteil:	1. Bde. Bordfl. Kom. Emden
Dienstgrad:	Leut. 1. Klasse
Tag, Stunde, Ort u. Art des Verlustes:	21.8.44, hingericht!
Urschriftliche Verlust-Listen Nr.:	M. No. 10. 3. 11. 8. 44
Verloren in:	1. Bde. Bordfl. Kom. Emden

Sterbeurkunde	
Deutsches Reich	Den Haag
Der Leutnant Bernhard Westermeyer	
geboren am 21. August 1914 in Essen	
gestorben am 21. August 1944 in Scheveningen	
Ursache des Todes: hingericht!	
Bestattungsort: IJsselstein	
Datum der Bestattung: 19. November 1948	
Bestattungsort: IJsselstein	
Bestattungsort: IJsselstein	

## Meer informatie

[OORLOGSSLACHTOFFERS HEEMSTEDE 1940-1945 +](#)

[bevrijdingsmonumenten Zuid-Kennemerland /annex](#)

[Indiëmonument 1945-1950 | Librarians \(wordpress.com\)](#)

[Ysselsteyn-Vak BX - Oorlogsgraf.nl](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders,](#)

[jrg 18, 1934, no. 2, 1934 » 1934-02 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders,](#)

[jrg 18, 1934, no. 11, 1934 » 1934-12 - Pag. 7 | Delpher](#)

Foto genomen tijdens de Wereld Jamboree in Vogelenzang begin augustus

1937. Van links naar rechts: onbekende, Bernhard Westermeyer, kapelaan J.F.

Franse, groepsleider Wim van Houten en hopman Post



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.