



Henricus Johannes (Henk) Heinen is geboren op 5 maart 1913 in Groesbeek. Hij was de zoon van Dolf Heinen en Agnes de Ruyter. Hij was de vijfde in een gezin van acht kinderen, zes zussen en een broer. De familie verhuisde in 1922 naar de Priemstraat 13 in Nijmegen, waar de ouders een groentewinkel zijn begonnen met producten van eigen land en boomgaard (in Neerbosch bij Nijmegen).

Na de MULO volgde hij de kweekschool, de opleiding tot onderwijzer. Hij werkte na zijn studie eerst als invaller te Lent en Nijmegen. Omdat het door de crisis moeilijk was om een aanstelling te krijgen, vertrok hij naar de lagere school in Kloosterburen (Noord-Groningen) waar hij onderwijzer werd. Een paar jaar later werd hij onderwijzer aan de lagere school te Overasselt. Hij was ook daar in de kost en kwam alleen in de weekenden thuis bij zijn ouders aan de Priemstraat. Henk was ongehuwd, hij had in die periode verkering met Annie de Krijger.

Hij vervulde zijn militaire dienstplicht van 7 december 1932 t/m 3 september 1933 in Nijmegen. Vermoedelijk werd hij op basis van zijn didactische vaardigheden bij de kaderopleiding geplaatst. Heinen beëindigde zijn eerste oefening in militaire dienst dan ook als dienstplichtig sergeant.

Hierna is hij aangesteld aan St. Dominicusschool aan de Krayenhofflaan te Nijmegen. Henk was tijdens zijn verblijf in Nijmegen hoofdleder van de Jonge Wacht in de benedenstad van Nijmegen van de parochie O.L.Vrouwe van de berg Carmel. De kerk stond in de Augustijnenstraat en is bij het Amerikaanse vergissingsbombardement van Nijmegen op 22 februari 1944 verwoest. De Jonge Wacht (1933-1941) was een opvoedkundige bisschoppelijke vereniging voor jongens van 12 tot 17 jaar met als leidraad het katholieke geloof. Aan verschillende parochies in Nijmegen was een Jonge Wacht verbonden. Het uniform van de Jonge Wacht bestond uit een veldmuts, groene blouse, paarse stropdas, zwarte lange of korte broek en groene kniekousen. De Jonge Wacht was niet aangesloten bij de Nationale Padvinderraad of onderdeel van de Katholieke Verkenners.

In augustus 1939 werd Henk Heinen ingedeeld bij de derde compagnie van het tweede bataljon van het 11e Regiment Infanterie (3-II-11 R.I.). Zijn compagnie was gedurende de mobilisatie ingekwartierd op het Kasteel Broekhuizen te Leersum, bij de adellijke familie Pauw van Wioldrecht. Henk had gedurende de mobilisatie een goede band met deze familie opgebouwd.

Hij kwam in de meidagen met zijn regiment infanterie onder Duits artillerievuur te liggen in de buurtschap Berg en Dal tussen Rhenen en Veenendaal. Zwaar gewond werd hij naar het Militair Hospitaal in Utrecht gebracht, waar hij overleed op 15 mei 1940. Toen de familie



Pauw van Wieldrecht hoorde dat Henien gesneuveld was, betaalden zij de kosten van de begrafenis en de grafsteen op het kerkhof aan de Daalseweg te Nijmegen. Hij lag daar begraven van 18 juni 1940 tot het najaar van 1969. Hierna werd hij herbegraven op het Erehof van de algemene begraafplaats Vredenhof in Nijmegen.



Meer informatie

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - H.J. Heinen](#)

[Henricus Johannes Heinen - De Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling in mei 1940](#)

[Henricus Johannes Heinen | Oorlogsgravenstichting](#)

[Henricus Johannes Heinen | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.