



Gerardus (Gerard) Tissen is geboren op 30 juni 1919 in Breda. Hij was de zoon van Gerardus Hendricus Tissen en Petronella Moors. Van beroep was hij automonteur.

Gerard was voortrekker bij de St. Jorisstam in Breda.

Tijdens de mobilisatie streed hij aan het front. Hier werd hij ziek en dit werd hem fataal. Hij is overleden op 28 oktober 1940 in Breda.

Meer informatie

[Geboorte Gerardus Tissen op 30 juni 1919 » Open Archieven](#)

[Overlijden Gerardus Tissen op 28 oktober 1940 te Breda » Open Archieven](#)

Voortgang januari 1941

Dagblad van Noord-Brabant 30 oktober 1940

Dagblad van Noord-Brabant 5 november 1940



IN MEMORIAM G. TISSEN.



(Foto Dagblad van N.B. en Z.)

Een voortrekker van den St. Joristam Breda schrijft ons :

Trouw aan mijn Vaderland zal ik zijn, en al mijn levensdagen zal ik het dienen.

Gerard, hoe schoon heb je dit punt van onze verkennersbelofte ten uitvoer gebracht hoe fijn was je voorbeeld voor je andere broeders Voortrekkers. Eerst daadwerkelijk meegestreden aan het front, in het vuur van den strijd voor onze dierbare vrijheid, kwam je terug met een ziekte, die je tot het eindspoor heeft gebracht.

Zoals steeds was ook dit voor jou geen aanleiding om te mopperen, doch getrouw aan je wet verdroeg je ook deze moeilijkheid met een glimlach op de lippen tot het einde; het einde dat ons danks alles toch nog zoo plotseling kwam op dien killen somberen herfstavond.

Gerard, die laatste blik toen je daar zoo stil en bleek in je ouderslijke woning lag, zal ik nooit vergeten. Steeds zal me die uitdrukking bij blijven, die vredige uitdrukking waar al de jaren van je nog zoo jeugdig leven in weerspiegeld lagen.

Ook jij bent heengegaan als strijder voor jouw-, maar ook ons Nederland, mogen al die levens niet vergeefs gegeven zijn.

We hebben je na de begrafenis uit het oog, maar niet uit het hart verloren, en je weet dat wij dat ook nooit zouden kunnen. Meer dan vijf jaren ben je een der onzen geweest en steeds zul je dit dan ook blijven. Zelfs de dood kan de Verkennersbanden niet verbreken.

Gerard, goed spoor in d'eeuwigheid.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.