



Hendrik Johan (Han) Jordaan werd geboren in Haaksbergen op 9 juli 1918. Hij was de zoon van Jan Gerhard Hendrik Jordaan en Geertruid Bernhardina (Diens) Stroink. Hij had een oudere broer Derk (1913). Zijn moeder overleed in 1939. Zijn vader was directeur van textielfabriek Fa. D. Jordaan & Zonen.

Han werd lid van de in 1928 opgerichte Haaksbergen Groep 1 van de Nederlandse Padvinders Vereniging. In oktober 1934 werd hij scoutsleider. Zijn broer Derk was toen hopman en werd vier jaar later leiding bij de voortrekkers. Hun moeder was oprichtster en presidente van het Nederlands Padvindersgilde afd. Haaksbergen en zijn vader was voorzitter van de plaatselijke afdeling.

Han was voorbestemd een leidende functie te krijgen in de textielfabriek van zijn familie. Hij vertrok in 1938 naar Engeland voor zijn studie en studeerde in juli 1940 af als textielingenieur. Hij was verloofd met Maria Geertruid Jannink. Inmiddels waren de Duitsers ons land binnengevallen, waardoor terugkeer naar Nederland niet raadzaam was. Hij meldde zich toen als vrijwilliger aan bij de Royal Dutch Naval Air Service en trad later toe tot de Britse Intelligence Service.

Hij kwam in dienst bij de Special Operations Executive (SOE). Zijn naam tijdens de training was Han Jeffers. Hij had verschillende codenamen; Major Trumpet, Han Vulkaan, Johan Roessingh en Gerard Roelofs. De COE werd in 1940 opgericht om de verzetsbewegingen in bezette landen te helpen door agenten aan te sturen en verzet te organiseren en sabotage achter de vijandelijke linies. Winston Churchill wilde dat de organisatie "Europa in vuur en vlam zette". De organisatie had veel successen in Europa maar ook enkele mislukkingen, waarvan de Englandspiel-afl levering in Nederland verreweg de slechtst. Han zou één van de slachtoffers worden van deze tragische episode. Al vroeg in de oorlog waren de Duitsers er in geslaagd te infiltreren in het netwerk van geheim agenten die vanuit Engeland in Nederland gedropt werden. Er werden valse berichten doorgegeven, droppings onderschept en geheim agenten gevangengenomen. De naam van deze Duitse operatie was Englandspiel.



Han behaalde de rang van Luitenant en nam de alias Johan Roessingh aan. Onder de codenaam 'Lettuce' werd hij met Gozewijn 'Gosse' Ras op 29 maart 1942 bij Holten gear parachuteerd. Hun opdracht was om te saboteren. Ze bleven twee weken in Twente en trokken toen naar het Gooi, waar Ras goed bekend was. Jordaan vond onderdak bij Hermanus Gerrit "Puck" Jurriaans in een huis aan de Amsterdamsestraatweg in Baarn, Ras had een ander onderduikadres. Op 19 april 1942 zond Jordaan, vermoedelijk met hun Trumbet-zender, een verzoek naar Londen om zes RAF-piloten op te halen. Dit bleek niet op

korte termijn te kunnen. Beiden werden slachtoffer van het Englandspiel. Ras werd door Anton van der Waals verraden en op 1 mei gearresteerd, Jordaan op 3 mei in Rotterdam op het Hofplein.

Hij werd gevangen gezet in het Oranjehotel in Scheveningen. Hij werd verhoord op Landgoed Clingendael en zat vanaf 11 november 1942 gevangen in kamp Haaren (Ha-1026). Daarna kwam hij via concentratiekamp Sachsenhausen bij Oranienburg in concentratiekamp Mauthausen terecht. Op 21 april 1945 is hij daar bezweken aan uitputting en ziekte.



Aan de Spoorstraat in Haaksbergen werd een monument opgericht.



Het monument *De val van Icarus* in het Van Stolkpark in Den Haag herinnert aan iedereen die tijdens het Englandspiel omkwam. Het staat aan de rand van de Scheveningse Bosjes, vlakbij het witte huis waar de Sicherheitsdienst de slachtoffers van het Englandspiel verhoorde. Het monument is gemaakt door scout Titus Leeser (1903-1996) en werd door prinses Juliana op 3 mei 1980, dus kort na haar troonsafstand, onthuld.

Aan de gevel van een voormalig koets- en wagenhuis op Landgoed Clingendael is een bronzen gedenkplaat geplaatst waarop staat " Op deze plaats werden op 14 mei 1942 verhoord H.J. Jordaan, gedropt SOE agent, en W.A.H.C. Boellaard, Gewestelijk Commandant O.D. Utrecht, door Heinrich Himmler Reichsführer SS in het bijzijn van Seyss-Inquart, Rauter, Schumann, Harster en Wolff ". Tijdens het verhoor wandelden ze buiten rond om niet afgeluisterd te kunnen worden.



Na de oorlog werd de naam van zijn Scoutinggroep veranderd in de Han Jordaan Groep. Ter herinnering aan hem werd door zijn erfgenamen in 1947 de Han Jordaan Stichting opgericht,

die ten doel had een clubgebouw voor de Scoutinggroep te realiseren. Daardoor kon in 1951 de huidige Dievelaarsschuur op het Scholtenhagen als onderkomen voor de scouts in gebruik genomen worden. Later schonk de Stichting symbolisch, door middels van een bronzen plaquette van Han het Groepshuis 'de Dievelaarsschuur' aan de Scoutinggroep.

Hij ontving in 1953 postuum het Bronzen Kruis. *"Hij heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand als agent van de geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940 – 1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, waar hij onder uiterste moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde."*

Meer informatie

[Lt. Hendrik Johan Jordaan \(1918-1945\) » Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Genealogie Online](#)

[Jan Gerhard Hendrik "Gerhard" Jordaan \(1888-1951\) » Koek en enkele aanverwante families » Genealogie Online](#)

[Firma Jordaan - Canon van Nederland](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche](#)

[Padvinders, jrg 18, 1934, no. 9, 1934 » 1934-10 - Pag. 5 |](#)

[Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders,](#)

[jrg 19, 1935, no. 4, 1935 » 1935-04 - Pag. 9 | Delpher](#)

[Familiearchief Jordaan – welcome at my website!](#)

[\(derkjordaan.com\)](#)

[Hendrik Johan Jordaan \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Hendrik Johan Jordaan | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Han Jordaan - Wikipedia](#)

[Scholtenhagen - Scouting](#)

[Scouting Han Jordaan - Dievelaarsschuur](#)

[Monument Han Jordaan - Haaksbergen - TracesOfWar.nl](#)

[Historisch Centrum \(historischekringhaaksbergen.nl\)](#)

[Lijst van ontvangers van het Bronzen Kruis - Wikipedia](#)

[Engelandsvaarders erelijst 1940-1945 · G t/m L \(geni.com\)](#)

[Kluiters Dutch Agents 1940 – 1945 versie2.doc \(nisa-](#)

[intelligence.nl\)](#)

[Holten.pdf \(englandspiel.eu\)](#)

[Agenten op naam \(englandspiel.eu\)](#)

[Nederlandse Ridderorden en Onderscheidingen](#)

[Geheugenvanbaarn.nl: januari 2014 \(groenegraf.blogspot.com\)](#)

[Den Haag, 'Englandspiel' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Den Haag, monument op het landgoed 'Clingendael' - Nationaal Comité 4 en 5 mei :](#)

[Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Den Haag, plaquette 'Englandspiel' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Han Jordaan BHIC](#)

[Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant » 27 feb 1939 - Art. 11 | Delpher](#)

[Tastbare herinneringen WOII in Haaksbergen - Historische Kring Haaksbergen](#)

[Programma: Padvinderij, mobilisatie en verloving Jordaan-ter Horst, 1937-1939 | Zoeken](#)

[Beeld en Geluid](#)

[Jordaan, Hendrik Johan \(1918-1945\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.