



Dieudonné Pieter (Piet) Honijk is geboren op 30 september 1899 in Hasselt. Hij is de zoon van Gerrit Honijk, gemeente-architect en Maria Agnes Westenberg. Het gezin verhuist in 1910 naar Enkhuizen. Piet trouwde daar op 4 juni 1926 met Geertruida Agatha Dekker. Hij was hoofdredacteur-directeur van de Enkhuizer Courant.

Hij was vanaf 1916 lezer van het maandblad de Padvinder, later de Verkenner. In 1923 verzorgde hij de herstart van de Enkhuizer Padvindersgroep. Hij werd hier hopman en oubaas bij de stam. In 1928 vierde de groep haar eerste lustrum en hierbij werd een

groepsfoto gemaakt.



Honijk was officier bij het 21 Regiment. Deze verdedigde destijds de Grebbelinie in een vak van Voskuilen tot Woudenberg. Er was een voorpost uitgerold ter hoogte van de Roffelaarskade. Hij hield als Commandant van die voorpost een dagboek bij. Het geeft ook een schitterende inkijk in het

dagelijkse bestaan van de militairen tijdens de mobilisatie, de Meidagen en de demobilisatie. In 1943 is dit als boekje uitgegeven.

Tijdens de oorlog heeft Pieter als officier moeten onderduiken. Hij deed dat in zijn eigen woning boven achter de drukkerij van de "Enkhuizer Courant".

Pieter is overleden op 16 juni 1964 in Enkhuizen op de leeftijd van 64 jaar.

Meer informatie

[Staatsiefoto van hopman Piet Honijk uit 1924 : Kroniek van enkhuizen - Uit de oude doos Grebbelinie.nl - Het ongeval bij de Roffelaar](#)

[Registratie Gerrit Honijk & Maria Agnes Westenberg & Dieudonné Pieter Honijk & Guda Gesina Maria Agnes Honijk & Gesina Gerharda Honijk in 1900-1910 te Enkhuizen » Open Archieven](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 6, 1938, no 59, 1938 » 1938-04 - Pag. 11 | Delpher](#)

D.D.P. Honijk; "U-48", Mobilisatie- en oorlogservaringen der Voorposten 21 RI, 1939-1940. Enkhuizen 1943.

[Huwelijk Dieudonné Pieter Honijk & Gerrit Honijk & Maria Agnes Westenberg & Geertruida Agatha Dekker & Cornelis Govert Dekker & Hendrika de Haas op 4 juni 1926 te Enkhuizen »](#)
[Open Archieven](#)
[Algemeen Handelsblad » 17 jun 1964 - Art. 83 | Delpher](#)
[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 14, 1928, no. 3, 1928 »](#)
[1928-03 - Pag. 18 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.