



Johannes Petrus Antonius (Jan) Berben is op 4 juni 1911 geboren in Roermond. Hij was de zoon van Johannes Hubertus Berben en Wilhelmina Johanna Maria van Koet. Het gezin verhuisde in 1913 naar Utrecht en zes jaar later naar Teteringen bij Breda.

Jan werd hopman bij de verkenners van de katholieke St. Stephanusgroep in Breda en stopte daar in mei 1938. Hij was ingenieur.

Hij werd in het najaar van 1939, toen de oorlogsdreiging voor Nederland sterk toenam, gemobiliseerd en als reserve eerste luitenant van de reserve ingedeeld bij de 16^e compagnie Pioniers in de Peel Raamstelling. Deze compagnie was onderdeel van de I-20 RA.

Waarschijnlijk diende hij na de capitulatie bij de Opbouwdienst. Militairen die geen baan hadden werden hierbij ingedeeld o.a. om mijnen te ruimen.

De Duitsers zetten verschillende Nederlandse pioniersafdelingen in om de vele mijnevelden langs de Maaslinie en Peel-Raamstelling te ruimen. Bij Wessem werd een sectie van 16.C.Pn ingezet, die deze mijnen zelf voor de oorlog hadden gelegd. Jan werd op 25 mei 1940 ingezet. Daarbij kwam een op scherp staande landmijn onverwachts tot ontploffing. Jan en drie andere militairen kwamen bij de explosie om het leven en twee anderen raakten gewond. Bij het ongeluk kwam ook zijn plaatsgenoot soldaat Petrus Verwater om het leven.

Landmijn ontploft

Vier militairen om het leven gekomen.

In de nabijheid van het dorpje Wessem is bij het verrichten van opruimingswerkzaamheden een landmijn tot ontploffing gekomen. Dit ongeluk kostte aan vier militairen het leven, terwijl twee anderen zware verwondingen opliepen, meldt De Vooruit.

De namen der slachtoffers zijn: luitenant Berben uit Breda, soldaat Verwater uit Breda, soldaat Palmes uit Broek-Sittard en korporaal Verhulst uit Beegden. Gewond werden de soldaten Karstenberg uit Terwintel en Hub. Sijbers uit Nuth. Den volgenden dag zijn de bij dit ongeluk om het leven gekomen ter aarde besteld.

Jan werd begraven op de rooms-katholieke begraafplaats Zuylen in Breda.

Meer informatie

[Johannes Petrus Antonius Berben \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Johannes Petrus Antonius Berben | Erelijst van Gevallen 1940-1945](#)

[ir. Jan Berben, Roermond 1911 | In Memoriam | Brabantse Gesneuvelden 1940 - 2020](#)

De Katholieke Verkennersleider, april 1937

Leidersblad Katholieke Verkenners oktober 1940

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 5, 1938 » 1938-05 - Pag. 47 | Delpher](#)

[Monument of Tolerance –](#)

[Johannes Petrus Antonius Berben \[Maasfront - Mei 1940\]](#)

[Weest op uw hoede - Mobilisatiemuseum : Weest op uw hoede](#)





Gedenk de Ziel van Zaliger
Ir. JAN P. A. BERBEN c.i.
(Res. Luit. der Genie)

die bij een goedloetig ongeval (nog voorzien van het H. Olieel) in verband met de uitoefening van zijn plicht ten dienste van het Vaderland het leven liet in den ouderdom van bijna 29 jaar, op 25 Mei 1940.

Zie, zoo sprak de Heer, ik neem dengene weg, welken gij zoozeer bemindet. Ezech. 14, 15.

Laat ons echter berusten in de raadsbesluiten der Goddelijke Voorzienigheid, die ofschoon ondoorgondelijk en duister voor het verstand, toch altijd rechtvaardig en billijk zijn. H. Franc.

Hij was eenvoudig en oprecht, een voorbeeld in woord en in wandel, in liefde en in geloof. Job I. I. Tim. IV. 12.

Hij was bemind bij God en de menschen: zijn nagedachtenis is in zegening. Ecl. 45. 1.

Dierbare Ouders, troost U in den Heer, en aanbidt Gods raadsbesluiten, en gij, mijn Zusjes en Broers, gedenkt hoe wij van elkander hielden. Vaartwel tot een blijde wederzien in den Hemel.

Mijn Jesus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.