



Herman Bernard Leppink werd geboren op 19 februari 1920 in Lonneker. Hij is de zoon van Gerhard Leppink en Berendina Johanna Wesselink. Herman heeft twee zussen, Jo en Mien, en een jongere broer Bernard.

In 1923 werd in Enschede een padvindergroep opgericht met als nummer groep 2. Ze kwam voort uit de CJMV. Er werd begonnen met verkenners, maar al snel volgde ook welpen en de voortrekkersstam de Zwervende Wolven. Eind jaren '30 werd Herman verkenners bij Groep 2. Hij was APL en PL van de Antilopen patrouille. Op zijn 18e wordt hij lid van de stam. Na zijn installatie als voortrekker (roverscout) kwam hij als scoutsleiding (vaandrig) bij de troep. In de nacht van 31 december 1937 op 1 januari 1938 wordt hij, na het uitwisselen van de nieuwjaarswensen tussen de verkenners en leiders, om kwart over twaalf geïnstalleerd tot vaandrig. Hij is ook redacteur van het, mede door hem opgerichte groepsblad 'PV-nieuws'. Hij wordt in mei 1938 ook vaandrig (scoutsleiding) bij groep 1 in Haaksbergen. In oktober 1938 moet hij om studieredenen hiermee stoppen.



Herman wordt in 1939 opgeroepen bij de mobilisatie en wordt geleverd in Hoorn. Hij is ingedeeld bij de verbindingdiensten en volgt een opleiding tot seiner. Op de foto van de sectie Verbindings soldaten in Hoorn zit hij gehurkt als 4<sup>e</sup> van links.

In maart 1940 wordt hij tot zijn teleurstelling niet geplaatst in Overijssel maar in Rhenen, waar hij bij de 16e mitrailleur compagnie terecht komt. Vanaf dat moment begint de spanning te stijgen en wordt de toon van zijn brieven somberder. De compagnie heeft een zwaar verouderd Vickers 7,7 mitrailleur. De compagnie houdt het drie dagen uit tegen een grotere veel zwaarder bewapende overmacht. Wanneer de loopgraaf waarin de mannen zitten van alle kanten wordt bestookt en de Duitsers hun vuur direct in de loopgraaf kunnen richten geeft de Luitenant zich over. Herman, net twintig jaar oud, wordt door een sluipschutter dodelijk getroffen. Hij werd gevonden op 16 mei 1940 aan de zuidrand van de stellingen van de 16e Mitrailleur Compagnie (16 M.C.) bij Ouwehand's Dierenpark. Herman Leppink ligt begraven op het militair ereveld de Grebbeberg bij Rhenen.





De groep plaatste op 31 mei 1940 een rouwadvertentie in de krant om Herman te herdenken. Pom van Voorthuisen ondertekende deze namens de groepscommissie en leiding.

Na het verbod op Scouting werd het clubhuis en materiaal van de groep in beslag genomen. Hoewel de groep officieel niet meer bestond, bleven de leden elkaar toch zien. Twee voortrekkers hielden zich bezig met het 's nachts veiligstellen van door de geallieerden gedropte wapens. Dit was een levensgevaarlijke activiteit. Als je werd opgepakt liep het over het algemeen slecht met je af. Eén van de andere voortrekkers liet zich echter verleiden toe te treden tot de weerbaarheidsafdeling van de pro-Duitse Nationaal Socialistische Beweging. Deze WA hield zich onder andere bezig met het terroriseren en later oppakken van onze

Joodse landgenoten. Maar hier bleek de unieke band die zich in de vooroorlogse jaren tussen de voortrekkers had gevormd. Hoewel deze afvallige voortrekker volledig op de hoogte was van de activiteiten van zijn voormalige stamgenoten, heeft hij hen nooit verraden. Op 1 april 1945 kwam er eindelijk een einde aan oorlog. Enschede was nog maar nauwelijks bevrijd toen er al weer leden van groep II actief waren als ordehandhavers en als ordonnans voor de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.

Scouting werd na de oorlog populair en Groep 2 in Enschede besloot om de naam van de gesneuvelde Vaandrig Leppink te gaan dragen. De groep heeft zijn graf geadopteerd en brengt regelmatig een bezoek.



### Meer informatie

[Herman Bernard Leppink \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Herman Bernard Leppink | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Enschede in de oorlog - \(secondworldwar.nl\)](#)

[Herman Bernard Leppink - De Slag om de Grebbeberg en Betuwstelling in mei 1940](#)

[Geschiedenis – Vaandrig Leppink Groep](#)

[bol.com | De Voortrekker, Bart van der Lugt | 9789402116809 | Boeken](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 26, 1940, no. 11, 1940 » 1940-11 - Pag. 21 | Delpher](#)

[Tubantia » 18 sep 1973 - Art. 115 | Delpher](#)

[2015 Ts-n-Sliepsteen-jrg-31-nr-124.pdf \(shsel.nl\)](#)

[Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant » 31 mei 1940 - Art. 29 | Delpher](#)

[VLG Zwart op Wit 2020-1 pdf document](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 5, 1938 » 1938-05 - Pag. 46 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.