



Carl Erwin Friedrich Schnabel wordt op 4 november 1913 geboren in Londen. Hij was de zoon Hans Herman Friedrich Schnabel en Maria Canz. Carl had een oudere zus Marie Luise Hedwig (1911). Ze kwamen uit een protestants gezin.

Na de lagere school volgde de HBS aan de Libanonstraat in de Rotterdamse wijk Kralingen waar hij in 1931 eindexamen deed.

Op 23 april 1918 werd groep 10 de Kralingsche Troep opgericht in Rotterdam. De groep droeg een oranje das. De stam heette de Satrapen. De groep had in 1935 haar troeplokaal "Cappadocie" aan de Kralingse weg. In de periode 1925-1930 was Carl met hart en ziel scout bij Kralingsche Troep groep 10.

In 1934 verhuisde hij naar Breda om een opleiding te volgen aan de Koninklijke Militaire Academie. Na zijn opleiding tot officier volgt op 20 juli 1936 zijn benoeming tot 2e luitenant bij het 6^e Regiment Veldartillerie. In 1938 verhuisde hij van Leiden naar Den Haag.

Op 11 mei 1940 sneuvelt 2e luitenant bij de artillerie Carl Schnabel bij de herovering van vliegveld Ypenburg. Hij ligt begraven op de gemeentelijke begraafplaats Jaffa te Delft.

Carl krijgt postuum op 9 mei 1946 de hoogste Nederlandse onderscheiding, Ridder Vierde klasse der Militaire Willems Orde (MWO.4). Op 10 mei 2003 wordt de bibliotheek van het Instituut Defensie Leergangen (IDL) naar hem vernoemd.

Meer informatie

[Carl Erwin Friedrich Schnabel \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Carl Erwin Friedrich Schnabel | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Officieele Mededeelingen van het Ministerie van Oorlog: Dagdorder van den Minister van Oorlog van Mei 1940 \(kvbk.nl\)](#)

[Jaffalaan - VerhalenWiki](#)

Honderd jaar Scoutinggroep de "Kralingsche Troep", van verkennerstroep voor Kralingsche jongens, tot gemengde scoutinggroep in Rotterdam-Oost 1918-2018 (Peter Pieterse).



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.