

Hiddo Blaauw is geboren op 28 november 1903 te Slochteren. Hij was de zoon van Hindrik Blaauw en Edechien Smit.

Op 4 september 1923 werd in Groningen het jongensclubhuis “De Havik” opgericht op initiatief van de Voortrekkers van de Witte Watergroep. De Havik werd onderdeel van de afdeling Groningen van de Nederlandsche Padvinders Vereniging (N.P.V.). Binnen de Havik bestonden een aantal Padvinderstroepen: de Schotse troep, de Rode troep en de Blauwe troep. Van deze troepen bleef alleen de Blauwe troep over en deze hield de naam de Havik. In 1925 werd de “de Blauwe Troep” erkend als zelfstandige afdeling binnen de N.P.V. In 1936 kreeg De Havik een stam en in 1937 kwam er een Welpengroep bij.

Hiddo was voor de oorlog voortrekker bij groep 5 De Havik in Groningen. Vlak voor de oorlog woonde hij in Amsterdam.

Hiddo was matroos op de koopvaardij. Bij het uitbreken van de oorlog is de Nederlandse koopvaardijvloot een van de grootste ter wereld. Deze schepen worden door de vaarplicht ingezet voor de oorlogsvoering en gaan varen onder de vlag van NSTC. Zo worden ze onder andere gebruikt bij de evacuatie van Duinkerke, de grote invasie van Noord-Afrika en de bevoorrading van de Verenigde Staten, Engeland, IJsland en Australië. Door het oorlogsgeweld wordt de Nederlandse handelsvloot uiteindelijk gehalveerd en vinden 3.400 Nederlandse opvarenden de dood.



Op 7 december 1940 om 22.39 uur vuurde de U-99 een torpedo af op de SS Farmsum, een achterblijver van konvooi OB-252, in zware zee. De torpedo was een grondloper en raakte het schip boven de waterlijn bij het achterschip, waarbij het hekschot overboord werd geblazen. Een tweede torpedo werd afgevuurd op de boeg van het schip, maar raakte ook het achterschip. De volgende torpedo sloeg

midscheeps toe en deed het schip binnen drie minuten zinken. Van de 31 bemanningsleden verlieten 19 overlevenden het schip in reddingsboten en werden uiteindelijk opgepikt door HMS Ambuscade (D 38) met ernstige tekenen van bevriezing, vier van hen stierven alsnog. Hiddo kreeg een zeemannsgraf.

In *Wigwamnieuws*, het groepsblad van Scouting De Havik, werden op 27 juli 1945 Oud-Vaandrig Harry Leefsma en Voortrekker Hiddo Blaauw herdacht die de oorlog niet overleefden. De Scoutinggroep bestaat nog steeds.

Meer informatie

[Geboorte Hiddo Blaauw op 28 november 1903 te Slochteren » Open Archieven](#)

[Hiddo Blaauw \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Hiddo Blaauw | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Zwiggelaar Auctions](#)

[U 99 \(Kriegsmarine\) - Wikipedia](#)

[Farmsum \(Dutch Steam merchant\) - Ships hit by German U-boats during WWII - uboat.net](#)

[Scoutinggroep de Havik |](#)

[Scoutinggroep de Havik | Scoutinggroep de Havik](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 14, 1928, no. 4, 1928 » 1928-04 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Hiddo Blaauw \(Slochteren, 28 november 1903 - Atl. Oceaan a/b ss. Farmsum, 7 december 1940\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.