



Franciscus (Frans) Henricus Adrianus Thomas is op 8 augustus 1922 geboren in het Limburgse Elsloo. Hij is een ondernemende en vrolijke jongen. Vader Thomas wisselt nogal eens van standplaats en werk, dus de familie verhuist vaak. Uiteindelijk werd vader verzekeringsagent en vestigde hij zich in Waalwijk. Frans is een vlotte leerling op school en werd opgeleid als meubelmaker.

Een grote passie was Scouting. Hij werd mogelijk eerst lid van de katholieke 'Jonge Wacht'. Later werd hij scout, want hij is in 1937 naar de Wereld Jamboree in Vogelenzang geweest.

Al vanaf zijn vroege jaren wil Frans gaan varen, maar vader Thomas ziet daar niets in, die heeft zelfs een hekel aan water. Maar Frans geeft zijn plannen niet op. Als hij zeventien is gaat hij toch op eigen houtje naar Rotterdam en meldt zich bij de Holland-Amerika Lijn. In de oorlogsdagen van 1940 was hij als messbediende aangenomen op de Nieuw-Amsterdam. Het schip was net op de weg terug naar Nederland toen de Duitse bezetting begon en het schip omkeert naar Amerika.



Later in de oorlog is Frans Thomas onderdeel van een kleine bemanning op de SS Leto van de NV Maatschappij Zeevaart. Met lading voor Groot-Brittannië vertrekt het schip in mei 1942 uit Canada, in de overtuiging dat voor de kust bij New-Foundland nog geen dreiging bestaat van Duitse onderzeeboten. Een fatale misrekening want vlak na vertrek op 12 mei wordt de Leto bij Kaap Magdalen door een enkele torpedo van de Duitse onderzeeboot U-553 verwoest.

Veel tijd voor redding is er niet, één sloep met 21 personen kan worden neergelaten. Aan bakboord proberen bemanningsleden met de andere sloep te ontkomen, maar het schip zinkt te snel; zij worden meegesleurd de diepte in. Van de 35 zeelieden komen er



totaal 12 om het leven. De meesten van hen krijgen een zeemansgraf, maar het lichaam van Frans Thomas spoelt aan op de oevers van de St. Lawrencebaai bij het stadje Matane. Het autopsierapport vermeldt dat hij niet is verdronken, maar door een zware slag tegen het hoofd, waarschijnlijk toen het schip kapseisde, is gedood.

Begin juni wordt Thomas op het kleine kerkhof van Matane begraven. Hij werd 19 jaar

Meer informatie

[Franciscus Henricus Adrianus Thomas \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[In de kracht van zijn leven \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Brabantse Gesneuvelden |](http://brabantse-gesneuvelden.nl)

[Bouwnummer RDM-159, s.s. "Leto", 1930, vrachtschip. - Rotterdamsche Droogdok](http://rdm-archieff.nl)

[Maatschappij \(rdm-archieff.nl\)](http://rdm-archieff.nl)

[Leto \(Dutch Steam merchant\) - Ships hit by German U-boats during WWII - uboat.net](http://uboat.net)

[The Type VIIC U-boat U-553 - German U-boats of WWII - uboat.net](http://uboat.net)

[U-553 Facebook](https://www.facebook.com/u553)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.