

Wilhelmus (Willy) Hilarius Hendrik Elzinga is geboren op 28 maart 1923 in Nijmegen. Hij was de zoon van W.J. Elzinga.

In Nijmegen waren voor de oorlog bij de verschillende parochies katholieke Scoutinggroepen actief. De St. Dominicusgroep werd opgericht in 1935. De groep was vernoemd naar Sint Dominicus en kwam samen op de Arminiaanse plaats. De welpen vormden samen de Elegasthorde met Akela mej. D. Boelaars. Karel van Oosterhout werd Hopman van de verkenners. Vic Dederen werd vaandrig in 1937. Willy was lid van de Sint Dominicustroep en zat bij de koekoeken patrouille.

Willy was zo'n jonge die in een groep jongens een 'uitspringer' was, zou na de oorlog een medescout zeggen. Zijn moppentrommel was altijd goed gevuld. Kamp- en kookvuur verzorgen was zijn specialiteit, maar als kok moest je bij zijn vuur als brandweerman gekleed gaan. Zingen was niet zijn sterkste kant, maar altijd bereikte hij dat er een zeemanslied gezongen werd. Van jongs af aan wilde hij naar zee. Tijdens het zomerkamp in Overloon in 1939 kreeg hij een telegram dat hij naar Zweden mocht om als leerling op een zeilschoolschip aan te monsteren. De reis ging van Zweden naar Australië. Zover kwam het niet want ze waren net op zee toen de oorlog uitbrak.



Na het avontuur in Zweden ging hij varen voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM). Dankzij de Kriegsmarine heeft hij twee keer het zoute water dagenlang geproefd. Hij ging varen op de SS Ulysses. Op 12 april 1943 in de vroege ochtend werd het konvooi HX-232 waar ze onderdeel van waren, ten zuidoosten van Kaap Farewell bij Groenland onderschept door een Duitse U boat. Drie schepen zonken en één schip werd beschadigd. De SS Ulysses werd geraakt aan de boeg en zonk in 7 minuten. De bemanning verliet het schip in twee reddingsboten en werd opgepikt door de HMS Azalea. Ze werden op 17 april in Gourrock, Schotland, aan land gezet,

Hij bleef tot het eind van de oorlog varen. Volhouden moest hij, graag of niet en dat was zijn kleine bijdrage aan bevrijding van Nederland.

Na de oorlog ging hij weer naar school maar hij verafschuwde het dat een papiertje belangrijker was dan vijf jaar harde leerschool. Nederland werd te klein en hij trok naar Amerika, waar hij ging werken.

Hij ontving het Oorlogskruis.

### **Meer informatie**

[Wilhelmus Hilarius-Hendrik Elzinga \(Nijmegen, 28 maart 1923 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[WRECKSITE - Willem Hilarius Hendrik Elzinga](#)

[WRECKSITE - ULYSSES CARGO SHIP 1918-1943](#)

Dominicus Een zwerftocht van veertig jaar 1935 ..... 1975.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.