

Bernard Snijders is geboren op 31 maart 1920 in Enkhuizen. Hij was de zoon van Samuel Snijders en Rosetta Themans. Hij had een zusje Tine.

Hij was lid van afdeling Enkhuizen van de Nederlandsche Padvinders. Deze afdeling werd in 1923 opgericht. Op 8 april 1933 vierde hij zijn Bar Mitswa. In juni 1937 slaagde hij voor zijn eindexamen HBS-B.

Bernard begon in 1938/1939 met de studie Rechten aan de Universiteit van Amsterdam (Gemeentelijke Universiteit). Hij wilde Indisch Recht gaan studeren in Utrecht, maar zijn verzoek werd afgewezen. Vanaf 11 februari 1941 waren Joodse studenten niet meer welkom. Hij verhuisde met zijn ouders en zusje naar Naarden en woonde daar in april 1942. Hij wordt later in Den Haag aangehouden op de tram met een vals persoonsbewijs. Vanaf 8 mei tot 11 juni 1942 zat Bernhard gevangen in het Oranjehotel in cel nummer 332.

Bernard is overleden op 16 mei 1943 in Duitsland. Het is niet bekend waar hij is overleden. Hij is 23 jaar geworden. Zijn ouders zijn vermoord in vernietigingskamp Sobibor op 2 juli 1943. Zijn zusje Tine heeft de oorlog overleefd.



Meer informatie

[Bernard Snijders \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Bernard Snijders \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Over Bernard Snijders \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Bernard Snijders \(Enkhuizen, 31 maart 1920 - Duitsland, 16 mei 1943\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Bernard Snijders | Digitaal Namenregister Oranjehotel](#)

[Bernard Snijders - Kamp Westerbork, De Digitale Collectie](#)

[Enkhuizen - joodsamsterdam](#)

[Centraal blad voor Israëlieten in Nederland » 22 jul 1937 - Art. 17 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.