



Maurice (Theo) Simon Coster werd op 17 oktober 1928 in Leeuwarden geboren. Hij had een oudere zus. Zijn vader was drukker en was eigenaar van Drukkerij Coster waar Maurice ook werkte. Op een gegeven moment verhuisde het gezin naar Amsterdam.

Maurice zat op Scouting en vond dit leuk, maar dit werd verboden. Er is toen een Scoutinggroep voor Joodse kinderen opgericht, maar dat kon op een gegeven moment ook niet meer.

Met ingang van 1 september 1941 mochten joodse kinderen alleen scholen bezoeken die uitsluitend voor joodse leerlingen waren bestemd. Het Joods Lyceum in Amsterdam ging op 1 oktober 1941 van start met 350 leerlingen en werd gevestigd in het schoolgebouw aan de Voormalige Stadstimmertuin 1 in de Jodenbuurt. Dit was hiervoor de openbare Amstelschool, maar deze verhuisde naar een andere locatie. Theo Coster kwam, net als Anne Frank, op het Joods Lyceum terecht. Zij zaten samen in de klas, die door deportatie en onderduik steeds leger werd.

Toen meer en meer mensen verdwenen en kinderen niet meer op school kwamen brachten de ouders hem naar een familie in Vaassen om onder te duiken. Maurice was toen 14 jaar. Hij zat gedurende de oorlog op verschillende onderduikadressen, onder de naam Theo. Maurice overleefde de oorlog en hield de naam Theo aan.

Na de oorlog las hij een artikel over werk in Israël en besloot daar te gaan werken. Hij kocht een Batavus bromfiets en reisde in 1955 helemaal naar Israël. Daar ontmoette hij zijn vrouw Ora Rosenblat en samen gingen ze in Tel Aviv wonen. Ze kregen twee zoons. Samen met zijn vrouw zette hij het bedrijf *Theora* op, bedenker en maker van speelgoed en spellen.

Theo Coster vertelde vaak op scholen en aan familie en vrienden zijn verhaal over de oorlog en hoe het was om klasgenoot van Anne Frank te zijn. Hij legde zijn verhaal vast in een boek en een documentaire getiteld *Klasgenoten van Anne Frank*.

Theo is overleden op 21 april 2019 in Tel Aviv, Israël.

Meer informatie

[In memoriam Theo Coster | Anne Frank Stichting](#)

[Theo Coster – Wikipedia](#)

[Theo Maurice Simon Coster \(1928 - 2019\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[De klasgenoten van Anne Frank - T. Coster, Theo Coster - Google Boeken](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.