



Ludmila (Mila) Rapschinsky werd geboren op 7 Juni 1916 in Amsterdam. Ze was het enig kind van Joods-Russische immigranten. Ze is geboren op 7 juni 1916 en woonde tot haar 7e in een appartement aan de Valeriusstraat 203 II. Het gezin verhuisde in 1923 naar een ruime bovenwoning aan de Valeriusstraat 262. Hier is Mila blijven wonen tot aan haar huwelijk. Ze was iemand die opviel, een mooie, sterke meid, met vol, zwart haar, blauwe ogen, frisse

wangen en een mollig postuur, met haar 1.62 m. niet zo lang, maar wel één brok energie, erg beweeglijk, warm en temperamentvol. Ze zat tot haar 12e op de Dufayschool (nu St. Paulusschool) en daarna op het Vossius Gymnasium (eerst Pieter Lodewijk Takstraat, daarna Messchaertstraat). Ze zat op de lagere school op padvinderij, ging op haar 14e op klassieke ballet (tot in elk geval haar 23e ) en deed op het Vossius aan toneel

Mila gaat na het gymnasium Frans studeren aan de UvA en doet literaire excursies naar Frankrijk, olv mr.prof Guilhou. In deze periode lijkt ze groot liefdesverdriet te hebben opgedaan. Op 13 april 1941 verloofde ze zich tot grote verrassing van haar omgeving met Fritz Richter, met wie ze op 25 maart 1942 in Beverwijk in het huwelijk trad. Voor velen in Mila's omgeving kwam Fritz volkomen uit de lucht vallen. Mila woonde enige tijd met hem in een pension in Beverwijk (Peperstraat 6) en verhuisde daarna met hem naar een eigen appartementje aan de Amstellaan 88/2 (later Stalinlaan (!) en daarna, in 1956 Vrijheidslaan. Hier gaf Mila ook privélessen Frans.

Vermoedelijk op 8 of 9 september 1942 zijn Mila en Fritz opgepakt of opgeroepen, op die datum zijn zij in de Hollandsche Schouwburg geregistreerd. Op 9 september 1942 zijn zij geregistreerd in kamp Westerbork, op 11 september 1942 zijn zij vanuit kamp Westerbork op transport naar Auschwitz gesteld (XVII-transport. Mogelijk is Fritz onderweg in Cosel uit de trein gehaald (Cosel-transport) en in Niederkirch, Seibersdorf en later Blechhammer tewerkgesteld. Mila is op 14 september 1942, direct na aankomst in Auschwitz I, vergast. Fritz Richter zou op 31 maart 1944 zijn overleden.

## Meer informatie

<https://www.joodsmonument.nl/nl/page/162098/ludmila-richter-rapschinsky>