



Israel (Ies) Oostra wordt geboren in Amsterdam op 4 juni 1923. Hij was de zoon van Hartog Oostra en Henrietta de Jong. Hij had een oudere zus Mijntje

Tot in de oorlog was Ies, samen met zijn vriend Fred Fuchs bij Scoutinggroep 31 - Paarse Batavieren te Amsterdam. Ook Bob Smit was lid van deze groep. In 1941 ging Ies nog met een groepje scouts op Pinksterkamp naar Ermelo. Scouting was toen inmiddels verboden.



Tien dagen later, op 11 juni 1941, vond in Amsterdam een tweede razzia plaats naar aanleiding van de aanslagen op gebouwen van de Duitse Wehrmacht. Joodse cafés en sportclubs werden doorzocht. Er werden 310 jonge Joodse mannen gearresteerd door de Amsterdamse politie en Ordnungspolizei. Ze werden afgevoerd naar het SD gebouw aan de Euterpestraat en daarna naar Kamp Schoorl. Een deel werd vrijgelaten wegens gezondheidsredenen. De rest van de mannen werden op 22 juni 1941 doorgestuurd naar Kamp Mauthausen. Ies en Fred waren onder de gearresteerde jongens. Geen van de Joodse mannen keerde terug uit Kamp Mauthausen.

Ies werd op 22 augustus 1941 in concentratiekamp Mauthausen op de leeftijd van 18 jaar vermoord. Zijn ouders werden op 4 juni 1943 in vernietigingskamp Sobibor vermoord.

Meer informatie

[Israel Oostra \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Israel Oostra \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Israel Oostra \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Razzia van Amsterdam, 11 juni 1941 - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Lijst van Jodentransporten vanuit Nederland - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.