



Fred Samuel Fuchs wordt geboren op 23 oktober 1922 in Frankfurt am Main, Duitsland. Hij was de oudste zoon van Norbert Fuchs en Kathi Rebekka

Oppenheimer. Fred had een jongere broer Herbert, geboren in Pforzheim. Het gezin vertrok in 1936 van Pforzheim naar Amsterdam. In 1939 nam het gezin Leo Kahn, een Duitse vluchteling, in huis. Hij kwam uit Wiesbaden en was met een kindertransport in Nederland gekomen. Na in verschillende kinderkampen te hebben verbleven, werd hij bij Kathi en Norbert geplaatst.



Fred zat op de Middelbare Technische School op de Plantage Middenlaan. Hij was, samen met zijn vriend Ies Oostr, een actieve scout bij groep 31 - Paarse Batavieren te Amsterdam. Tijdens het zomerkamp 1938 in Bathmen blies Fred als patrouilleleider samen met de senior-patrouilleleider Wiebe van der Kamp de dagelijkse taptoe. In 1941 ging hij nog met een groepje scouts op Pinksterkamp naar Ermelo. Scouting was toen inmiddels verboden.

Tien dagen later, op 11 juni 1941, vond in Amsterdam een tweede razzia plaats naar aanleiding van de aanslagen op gebouwen van de Duitse Wehrmacht. Joodse cafés en sportclubs werden doorzocht. Er werden 310 jonge Joodse mannen gearresteerd door de Amsterdamse politie en Ordnungspolizei. Ze werden afgevoerd naar het SD gebouw aan de Euterpestraat en daarna naar Kamp Schoorl. Een deel werd vrijgelaten wegens gezondheidsredenen. De rest van de mannen werden op 22 juni 1941 doorgestuurd naar Kamp Mauthausen. Ies en Fred waren onder de gearresteerde jongens. Geen van de Joodse mannen keerde terug uit Kamp Mauthausen.

Fred wordt in concentratiekamp Mauthausen op 30 september 1941 vermoord. Hij is achttien jaar geworden.

Zijn broer Herbert had in de zomer van 1942, zoals veel jonge Duitse Joden, een oproep gekregen voor een werkkamp. Hij werd op 18 augustus 1942 in concentratiekamp Auschwitz vermoord. Een maand daarna werd ook Leo Kahn daar vermoord. Zijn ouders Kathi en Norbert Fuchs werden in november 1943 in concentratiekamp Auschwitz vermoord.

## Meer informatie

[Over Fred Samuel Fuchs \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Fred Samuel Fuchs \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Op de foto in oorlogstijd. Simon Oppenheimer en Kathi Fuchs-Oppenheimer \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Israel Oostr \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Leo Simon Kahn \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Razzia van Amsterdam, 11 juni 1941 - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Lijst van Jodentransporten vanuit Nederland - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.