



David Cohen is geboren in Deventer op 31 december 1882. Cohen werd geboren als oudste zoon van makelaar Herman Cohen en Rebecca van Esen.

Hij doorliep in Deventer de lagere school en het gymnasium, waarna hij in Leipzig, Göttingen en Leiden klassieke talen studeerde. In 1912 promoveerde hij in die laatste stad. Hij vestigde zich als leraar in Den Haag en werd aan de Rijksuniversiteit Leiden privatdocent. In 1924 werd hij aan dezelfde universiteit bijzonder hoogleraar. Twee jaar later werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de Oude Geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam.

Al die tijd was hij actief in verschillende Joodse organisaties, waaronder de Nederlandse Zionistenbond. David was bestuurslid van de Joodsche Nationale Padvinders-Organisatie Haschomrim (NJPO). Tussen 1919 en 1922 bestond het bestuur van de NJPO uit dr. David Cohen, dr. Leo Lumpertz Loeb en Isaac van Rijs. Haschomrim was een Zionistische landelijke organisatie, waar ook Scouting een onderdeel van was. De organisatie was niet aangesloten bij de N.P.V. Hij zette zich zeer actief in voor het bieden van hulp aan Joden die uit Duitsland waren gevlucht. Ook was hij betrokken bij de oprichting van het Comité voor Bijzondere Joodse Belangen in maart 1933. Cohen werd voorzitter van het belangrijkste sub comité, namelijk het Comité voor Joodsche Vluchtelingen. Cohen was al vanaf 1902 betrokken bij het Joods vluchtelingenwerk.

Na het uitbreken van de oorlog werd hij in november 1940, vanwege zijn joodse afkomst, als hoogleraar uit zijn ambt gezet en in februari 1941 ontslagen. In 1941 werden Cohen en Asscher door de Duitse bezetter aangesteld als voorzitters van de Joodse Raad voor Amsterdam. Zo werden zij – ongewild – instrumenteel in de vervolging en deportatie van vele Joodse Nederlanders. In september 1943 werden Cohen en Asscher ook zelf gearresteerd en weggevoerd naar het kamp Westerbork. Later werden zij daarvandaan gedeporteerd. Cohen ging op 4 september 1944 naar het concentratiekamp Theresienstadt en kwam daar twee dagen later aan. Er zaten 2087 joden in het transport. Hij overleefde de oorlog.

Na de oorlog werd het voorzitterschap van de Joodse Raad hen zwaar aangerekend. De Joodse Eredraad verbood hem in 1947 ooit nog een functie te vervullen binnen de Joodse gemeenschap; dit besluit werd geannuleerd in 1950. Cohen werd na de oorlog weer hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1953 met emeritaat ging.

Hij is overleden in Amsterdam op 3 september 1967.

Meer informatie

[Joods Biografisch Woordenboek \(jodeninnederland.nl\)](http://jodeninnederland.nl)

[David Cohen - Wikipedia](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 15 aug 1919 - Art. 46 | Delpher](#)
[Nieuw Israelietisch weekblad » 03 jun 1921 - Art. 66 | Delpher](#)
[Lijst van Jodentransporten vanuit Nederland - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.