



Bob Zadok Blok wordt geboren in 4 september 1928 in Rotterdam. Hij was de zoon van Jacob (Jaap) Zadok Blok en Sara 'Pietje' Rozeboom. Bob had een jongere broer Leo. Zijn ouders kwamen oorspronkelijk uit Groningen, uit de Folklingestraat. Vader zat in de confectie-industrie, en de familie streek uiteindelijk in Rijswijk neer. Vader Blok werkte bij het herenconfectiebedrijf Gazan in Den Haag.

Bob was lid van Scouting, samen met zijn jeugdvriend Mark Hart.

Op 10 mei 1940 aanschouwde de familie het begin van de oorlog op het dak van hun woning aan de Vondellaan in Rijswijk. In het vroege ochtendgloren zagen ze grote vliegtuigen met hakenkruizen overvliegen op weg naar vliegveld Ypenburg. Vol afschuw bekeken ze het bombardement van een afstand. Bij het uitbreken van de oorlog werd vader Jaap Blok als vrijwillig politieman opgeroepen om te assisteren bij de arrestatie van verdachte Duitsers en NSB'ers. Dit bleef na de capitulatie niet zonder gevolgen. Jaap was bekend in Rijswijk en bovendien was zijn naaste buurman lid van de NSDAP. Het gezin reed per auto naar IJmuiden om per schip of vissersboot het bezette Nederland te verlaten. Het mislukte, en ze keerden onverrichte zake weer terug naar Rijswijk. Tussen juni 1940 en september 1941 werd vader Blok tot driemaal toe gearresteerd maar steeds na korte tijd weer vrijgelaten. Op 30 december 1941 kreeg het gezin het bevel binnen achtenveertig uur hun woning in de Vondellaan te ontruimen. Per handkar verhuisden zij tijdens de jaarwisseling naar de Anna Paulownastraat in Den Haag. Op Hemelvaartsdag 1942 werd zijn vader opgepakt. Hij werd overgebracht naar het Oranjehotel in Scheveningen. Vanuit Kamp Amersfoort werd hij op 27 juni 1942 op transport gesteld naar Mauthausen, waar hij nog geen twee weken later, 38 jaar oud, om het leven kwam.

Als tiener zat Bob ondergedoken op meer dan veertig adressen in Midden- en Zuid-Nederland. Drieënhalf jaar leefde hij als Eddy Werkhoven. Op 15 januari 1945, ging het uiteindelijk toch mis. Bij een controle van persoonsbewijzen liep hij tegen de lamp en moest mee naar de gevangenis. Blok ontkende de beschuldigingen in alle toonaarden: 'Ich bin kein Jude', maar toen hij zich moest uitkleden, ontdekte de *Sicherheitspolizei* dat hij besneden



was en trok zijn conclusie. Op 22 februari werd Bob naar kamp Westerbork overgebracht. Hij kreeg intrek in de strafbarak en moest batterijen pellen. Hij raakte bevriend met Bram van der Sluis, violist van het Rotterdams Kamerorkest en vond ook zijn vriend Mark Hart, hier terug. In het kamp kreeg hij een Sonderausweis waarmee hij ook buiten het kamp kon werken.

Bob, Bram en Mark waren één van de laatsten die een ontsnappingspoging uit kamp Westerbork ondernamen. Bob was de spil van de ontvluchting. Samen bespraken ze de mogelijkheid om uit Westerbork te ontsnappen. Toen Bob op 7 april 1945 constateerde dat de bewaking verdwenen was, besloten de drie het plan in werking te stellen.

Blok verloor door de oorlog bijna 130 familieleden. In de eerste plaats zijn vader, die omkwam in Mauthausen. Zijn grootouders, van moeders kant. Maar ook vele ooms en tantes, nichten en neven. Zijn moeder en broer overleefden de oorlog.

Na de oorlog gaf hij als vicevoorzitter van de stichting Nederland Tolerant Max Drukker op scholen in het hele land gastlessen over oorlog, discriminatie en rassenhaat.

Meer informatie

[Mark Hart & Bram van der Sluis – Bevrijdingsportretten](#)

[Bob Zadok Blok – Bevrijdingsportretten](#)

[Jacob Zadok Blok \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Gezin Overzicht: Blok, Jacob Zadok \(sjoa-drenthe.nl\)](#)

[Joseph Israëls Blok, nakomelingen: 628 vermoord – Tienkamp stamboom](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 22 okt 1993 - Art. 90 | Delpher](#)

[289 ontsnappingen uit Westerbork – De Zaanstreek in de Tweede Wereldoorlog \(meitotmei.nl\)](#)

[Sonderausweis van Zadok Bob Blok - Kamp Westerbork, De Digitale Collectie](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.