



Bob Zadok Blok wordt geboren in 4 september 1928 in Rotterdam. Hij was lid van Scouting.

Als tiener zat hij ondergedoken op meer dan veertig adressen in Midden- en Zuid-Nederland. Op 15 januari 1945, ging het uiteindelijk toch mis. Bij een controle van persoonsbewijzen liep hij tegen de lamp en moest mee naar de gevangenis. Blok ontkende de beschuldigingen in alle toonaarden: '*Ich*

bin kein Jude', maar toen hij zich moest uitkleden, ontdekte de *Sicherheitspolizei* dat hij besneden was en trok zijn conclusie. Op 22 februari werd Bob naar kamp Westerbork overgebracht. Hij kreeg intrek in de strafbarak en moest batterijen pellen. Hij raakte bevriend met Bram van der Sluis, violist van het Rotterdams Kamerorkest en vond ook zijn jeugdvriend Mark Hart, van de padvinderij.

Bob, Bram en Mark waren een van de laatsten die een ontsnappingspoging uit kamp Westerbork ondernamen. Bob was de spil van de ontvluchting. Samen bespraken ze de mogelijkheid om uit Westerbork te ontsnappen. Toen Bob op 7 april 1945 constateerde dat de bewaking verdwenen was, besloten de drie het plan in werking te stellen.

Hij overleed na 2014.

Meer informatie

<http://bevrijdingsportretten.nl/portret/marcus-mark-hart-abraham-bram-van-der-sluis/>

<http://bevrijdingsportretten.nl/portret/bob-zadok-blok/>

<http://bevrijdingsportretten.nl/?s=Bob+Zadok+Blok>

<https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/14308/jacob-zadok-blok>