



Carel Albert Kaufman is geboren op 26 juni 1920 in Hengelo. Hij was een zoon van Eli Kaufman en Cato Zilvermit. Zijn ouders trouwden op 12 juni 1919 te Hengelo. Hij had twee broers, Martijn (1926) en John David (1924). De familie was joods.

De familie verhuisde in 1924 naar Rotterdam waar Carel economie ging studeren. Zijn vader was koopman van levensmiddelen. Ze verhuisden in augustus 1934 naar Nijmegen. In april 1940 keerde het gezin terug naar Rotterdam.

Op een foto van de Landdag van de Joodse jeugdfederatie lijkt Carel een uniform van Scouting aan te hebben (rechtsonder). Dit kan betekenen dat hij actief was binnen Scouting, mogelijk al in Nijmegen.



Aan het begin van de oorlog woonde Carel op het G.W. Burgerplein in Rotterdam. Hij was student economie en mogelijk dat hij daar een kamer huurde. Hij was lid van de Nederlandsche Zionistische Studentenorganisatie. Zijn ouders vestigden met zijn broertjes op 5 september 1940 weer in Nijmegen.

Carel maakte deel uit van het verzet. Hij was onder andere actief voor de Westerweel groep. Hij werd er medio 1943 van verdacht samen te werken de bezetter. Mogelijk dat hij op een gegeven moment is opgepakt en onder druk gezet om namen en adressen van Joodse onderduikers door te geven.

Carel werd op 16 februari 1944 uiteindelijk opgepakt in Gouda. Op 8 maart werd hij doorgestuurd naar kamp Westerbork. Twee week later, op 23 maart 1944 ging hij op transport naar concentratiekamp Auschwitz. Hij kwam na drie dagen aan en werd op 6 april vermoord.

In het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) vond schrijfster Trudy van der Wees begin 2025 tijdens haar onderzoek naar verzetsheld Kees Chardon, dat Carel mogelijk de verrader was van Rika van der Lans en de Surinaamse student Waldemar Nods. Kees Chardon werkte samen met Van der Lans. Rika en Waldemar hielpen Joodse onderduikers. Ze werden, samen met hun zoontje Waldy, opgepakt. Eén van de onderduikers die bij Nods zat, noemde de naam van Carel Kaufman als verrader. Ook door anderen werd hij als verrader aangeduid.

Op 1 oktober 1942 verzocht de commissaris van politie te Nijmegen opsporing en aanhouding van zijn ouders en broertjes. De gezinsleden werden ervan verdacht van woonplaats te zijn veranderd zonder daarvoor vergunning te hebben gevraagd. Ze doken uiteindelijk onder in Rotterdam. Ze werden daar op 15 februari 1944 opgepakt op hun onderduikadres. Via kamp Westerbork gingen ze op 3 maart 1944 met transport 89 naar concentratiekamp Auschwitz. Zijn ouders werden direct na aankomst omgebracht op 6 maart. Zijn beide jongere broers kwamen om na dwangarbeid te hebben verricht ergens in midden Europa. Als hun overlijdensdatum wordt 31 juli 1944 aangehouden.

Meer informatie

[Carel Albert Kaufman Joods Monument](#)

[Gezin Kaufman-Zilvermit](#)

[Verrader van hoofdpersonen 'Sonny Boy' ontdekt in archief](#)

www.joodserfgoedrotterdam.nl/carel-kaufman

[Carel Albert Kaufman | Oorlogsgravenstichting](#)

[Carel Albert Kaufman \(Hengelo, 26 juni 1920 - Auschwitz, 6 april 1944\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Stadsarchief Rotterdam | Zoeken in archieven](#)

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - C. Kaufman-Zilversmit](#)

[Haboniem-Dror beHolland - Wikipedia](#)

N NAAM (in blokletters) KAUFMAN		Nr. 1374/171 27
Voornamen <i>Carel Albert</i>	In bewaring voor <i>SO.</i>	
Geboren <i>26-6-20</i> te <i>Hengelo</i>	Datum opname <i>16-2-44</i>	
Beroep <i>Student</i>	Op 194	
Woonplaats <i>Gaude</i>	over naar	
Nader adres <i>Praterhek 5</i>	Op <i>16-2-1944</i>	
Nationaliteit <i>Ned</i>	overgebracht naar <i>Westerbuk</i>	
Ontslagen op		
Naaste be- trekkingen { Naam Adres		
Bezittingen bij opname	Bijzonderheden	
<i>f 13.53. bijkomstige & portmannen hulpe, vliegen, -vollood aansteden. rolles. 2 p slootjes & kanten bij vollood. a.werken</i>	<i>Op last van b. schap. becker naar Kivier dienst mag niet in contact komen met andere familie je. contact met familie</i>	

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.