



Jacob (Bob) Abraham Kuijper wordt geboren op 4 maart 1923 te Rotterdam. Hij is de zoon van Simon Jacob Kuijper (1891-1991) en Julia Vecht (1897-1943) en tweelingbroer van Celine Johanna. Bob en zijn tweelingzus Lien waren de oudste kinderen in een Joods middenstandsgezin. Ze groeiden met hun vier jaar jongere broertje Hans (1927-1983) op in een etagewoning aan de Noordmolenstraat 62B en later Sonoystraat 17a in Rotterdam-Blijdorp.

Bob wordt in de dertiger jaren lid van de Kralingsche Troep 10, de Scoutinggroep in de Rotterdamse wijk Kralingen. In januari 1941 wordt hij nog door de hopman Herman E. Maillette De Buy Wenniger in Amsterdam als nieuw stamlid der Satrapen geïnstalleerd.

Vanaf 9 mei 1942 waren alle Nederlandse Joden verplicht een Jodenster te dragen. In Rotterdam woonden voor de oorlog 13.000 Joden. Op 29 juli 1942 krijgen 2.000 Joden een oproep voor de Arbeitseinsatz. Er meldden zich de volgende dag op 30 juli 1942 1.100 mensen om zes uur bij Loods 24. In twintig personenwagens werden ze midden in de nacht getransporteerd naar Westerbork. Bij de tweede oproep voor zondag 2 augustus 1942 meldden zich 800 Joden, bij de derde oproep slechts 500. In de periode september t/m december 1942 werden Joden, als zij zich niet zelf melden, door middel van razzia's opgehaald. Het overgrote deel van de Joden die via Loods 24 werden afgevoerd, werd in Sobibór en Auschwitz-Birkenau vermoord.

Ook Bob en zijn moeder worden opgepakt en afgevoerd naar kamp Westerbork waar zij verbleven in afwachting van hun transport naar Polen. Bob gaat op 13 februari 1943 op transport en komt op 5 maart 1943 om in vernietigingskamp Sobibor (Polen). Zijn moeder komt om in vernietigingskamp Auschwitz op 1 december 1943.

Zomer 1942 gaat zus Lien onderduiken en komt bij het verzet. Op 16 juli 1943 wordt zij, als koerierster voor de verzetsgroep-Post in Ugchelen gearresteerd en via de gevangenis in Apeldoorn overgebracht naar Westerbork vandaar is ze begin augustus 1943 overgebracht naar de ziekenbarak van Westerbork. Lien kwam op 27 augustus 1943 aan in het vernietigingskamp Auschwitz en is nog diezelfde dag vermoord.

Van zijn naaste verwanten overleefden alleen zijn vader en zijn jongste broertje de oorlog.

Meer informatie

https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/12762356/?p=1&s=jacob%20abraham%20kuyper&doc_id=12762356
<https://www.joodsmonument.nl/nl/page/124569/jacob-abraham-kuyper>

<https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/86656/jacob-abraham-kuijper>

foto: Nationaal Archief, Rijksvreemdelingendienst, inv. nr. 880

Boek: Honderd jaar Scoutinggroep de "Kralingsche Troep", van verkennerstroep voor Kralingsche jongens, tot gemengde scoutinggroep in Rotterdam-Oost 1918-2018 (2018, door Peter Pieterse).

Uitsnede uit een Scheveningse strandfoto uit ± 1930.