



Elie Keijl werd geboren in Den Haag op 6 juli 1926. Hij was scout bij de Joodse TOP groep in Den Haag.

Met ingang van 1 september 1941 mochten joodse kinderen slechts scholen bezoeken die uitsluitend voor joodse leerlingen waren bestemd. In alle delen van het land werden scholen voor joodse leerlingen opgericht. In Den Haag werd op 15 oktober 1941 het Joods Lyceum in de Fisherstraat 135 geopend. Dit Joods Lyceum bleef bestaan tot 26 november 1942, waarna de school onder de naam Joodse School voor Voortgezet Onderwijs werd verplaatst naar de Bezemstraat. De school bleef bestaan tot 15 april 1943. Elie Keijl zat in het cursusjaar 1941-1942 in de vierde klas van de afdeling HBS van het Joods Lyceum in Den Haag.

Elie is vermoord in vernietigingskamp Sobibor op 9 april 1943 en werd 16 jaar.

Meer informatie

<https://data.ick.nl/page/aggregation/jhm-documenten/D012377>

<https://www.joodsmonument.nl/nl/page/148421/elie-keijl>

<https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/77421/elie-keijl>