



Henri Heijmans werd geboren op 17 september 1928 in Groenlo. Hij was de zoon van Helene Blumenfeld en Joseph Meijer Heijmans. Helene werd op 24 november 1903 in Wanne Eickel geboren. Ze trouwde in 1927 in Wanne Eickel met de 14 jaar oudere Joseph uit Groenlo. Op 31 juli 1931 werd zijn zusje Carla geboren. Later verhuisde het gezin naar Stationslaan 12. Toen zijn vader Joseph in 1937 overleed moest zijn moeder de kost gaan verdienen. Ze bracht de kinderen bij familie onder en werd huishoudster in Enschede.

Uit de foto van Henri, zijn moeder en zus Carla, blijkt dat Henri lid was van de Jonge Wacht. De Jonge Wacht was één van de jeugdorganisatie van de Katholieke kerk. De Jonge Wacht was niet aangesloten bij de Nationale Padvinderraad of onderdeel van de Katholieke Verkenneren. Na de oorlog sloten veel groepen zich aan bij de Katholieke Verkenneren.



In juli 1940, al kort na de inval van de Duitsers, werden alle joden die in Nederland woonden en verbleven geregistreerd. Het gezin van de weduwe Helene Heijmans, dat al uit elkaar was getrokken, zou niet meer samenkomen. Ze zagen elkaar alleen bij bezoeken in Groenlo. Bij deze registratie verbleef Helene aan het Raphaelplein 36 in Amsterdam in Pension Wertheim van de familie Wertheim. Daar verbleven ook veel Duitse joden. Ze had gereageerd op een advertentie voor een huishoudster in het Joods Weekblad en was aangenomen. Op 16 juli 1942 komt ze aan in kamp Westerbork en wordt de dinsdag daarop op 21 juli 1942 gedeporteerd naar concentratiekamp Auschwitz. Dat kan er dus op wijzen dat ze inmiddels was ondergedoken. Onderduikers kwamen in Westerbork in het gevangenenkamp en vertrokken met het eerstvolgende transport. Op 24 juli kwam de trein in Auschwitz aan. Twee maanden later op 30 september 1942 is ze vermoord. Helene werd 38 jaar.

Henri van 11 jaar verbleef in Enschede aan de Nicolaas Beetstraat 25, in het gezin van zijn oom Karel, die uit Duitsland waren gevlucht. Vermoedelijk is Henri van een onderduikadres weggevoerd. Hij kwam 16 april 1943 in Westerbork aan, werd 4 mei met het 10^e transport gedeporteerd naar vernietigingskamp Sobibor en bij aankomst op 7 mei 1943 vermoord. Henri werd 14 jaar.

Carla van 9 jaar verbleef in Groenlo in het gezin van haar oom Henri en tante Jo aan de Mattelierstraat 1. Zij heeft de oorlog overleefd door onder te duiken. Ze is na de oorlog teruggekeerd en heeft tot haar huwelijk samen met haar ouderloze nichtjes en neef Jenny, Carla en Hans Heijmans aan de Mattelierstraat 1 gewoond. Carla is in 1986 overleden en in Groenlo begraven op de Joodse begraafplaats.

Voor het huis van Helene, Henri en Carla aan de Stationslaan 12 zijn na de oorlog ter herinnering 5 Stolpersteine gelegd.

Meer informatie

[Stolperstenen \(stolperstenengroenlo.nl\)](http://stolperstenengroenlo.nl)

[Henri Heijmans \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[De negentien transporten - Stichting](http://de-negentien-transporten-stichting-sobibor.nl)

[Sobibor](http://sobibor.nl)

[Henri Heijmans | Oorlogsgravenstichting](http://oorlogsgravenstichting.nl)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.