



Marco Obstfeld is geboren op 4 april 1922 in Krakau, Polen. De familie was Joods. Hij was de zoon van Jozef Mojzesz Obstfeld en Reizel Reiner. Zijn ouders trouwden op 23 juni 1921. Hij had een broertje Jacques Obstfeld (1928).

Marco werd in april 1937 welkom geheten in *De Verkenner*, officieel orgaan van de *Padvinders beweging in Nederland* bij de zeeverkenner van Groep 3 De Batavieren in Amsterdam. Ook de joodse Maurits Mulder Canter en Louis de Winter waren lid van deze groep. Deze zeeverkennergroep kocht in 1935 tweemaster De Lichtstraal en voer er mee op het IJsselmeer.

Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 wordt geprobeerd om De Lichtstraal te laten 'onderduiken' maar ze komt uiteindelijk toch in handen van de Marine Jeugdstorm. Zij dopen het schip om in *Van Speijk*. Het schip overleefde de oorlog. Twee zeeverkenner stappen over naar de Nationale Jeugdstorm. Verschillende zeeverkenner en loodsen worden actief in het verzet.

Het gezin woonde in 1941 aan de Zuider Amstellaan 97 II in Amsterdam. Op 11 juni 1941 vond in Amsterdam een tweede razzia plaats naar aanleiding van de aanslagen op gebouwen van de Duitse Wehrmacht. Joodse cafés en sportclubs werden doorzocht. Zijn moeder was naar de tandarts toen de razzia kwam en Marco ging zijn moeder zoeken. Hij keerde niet meer naar huis terug en was één van de 310 jonge Joodse mannen die werd gearresteerd door de Amsterdamse politie en Ordnungspolizei. Ze werden afgevoerd naar het SD gebouw aan de Euterpestraat en daarna naar Kamp Schoorl. Een deel werd vrijgelaten wegens gezondheidsredenen. De rest van de mannen werden op 26 juni 1941 doorgestuurd naar concentratiekamp Mauthausen.

Geen van de Joodse mannen keerde terug uit Mauthausen. Marco overleed op 13 september 1941 in het kamp. Zijn ouders werden later ook opgepakt en zijn in Theresienstadt terechtgekomen. Ze hebben de oorlog overleefd. Zijn broertje dook waarschijnlijk onder.

Op hoge leeftijd zijn zijn ouders naar Israël geëmigreerd. Zijn moeder is nooit over het verlies van Marco heen gekomen. Toen zij ging dementeren zat zij urenlang voor het schilderij dat van Marco gemaakt was te huilen en te bidden.

Meer informatie

[Marco Obstfeld \(1922 - 1941\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Marco Obstfeld \(joodsmonument.nl\)](#)

[Marco Obstfeld | Oorlogsgravenstichting](#)

[Marco Obstfeld \(Krakau, PL., 4 april 1922 - Mauthausen, 13 september 1941\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)
[Drucker family \(uci.edu\)](#)
[Holocaust Survivors and Victims Database -- Jacques OBSTFELD \(ushmm.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.