

Hélène (Leni) Judith Simons Cohen is geboren op 21 juli 1925 in Utrecht. Zij was de dochter van Sigmund Louis Simons Cohen en Elisabeth Alter. Leni had een broer Rudolf (Rudi) Paul (1921). De familie was joods. Haar ouders trouwden op 8 juni 1920 in Den Haag. Ze woonden aan het begin van de oorlog aan de Mauritsstraat 93 in Utrecht en in augustus 1942 op de F.C.Donderstraat 48 in Utrecht.



Leni was in 1939 samen met joodse Lineke van Genderingen padvindster bij de Kwiekalgroep in Utrecht. De Kwiekalgroep was een onderdeel van de Flevogroep met kabouters en padvindsters. Lies Redeke (gildenaam TONO) en haar moeder Liesbeth (gildenaam IVAG) hebben in 1937 samen de Flevogroep, een groep voor Waterpadvindsters, opgericht in Utrecht. In 1939 werd een eerste waterkamp gehouden met 8 leden en leiding, roeiboten en kano's in Vreeland. Hanny Rasch was hoppie en Liesbeth werd Guido van de pioniers. Leni hield ook van roeien en zat bij een roeivereniging. Haar broertje Rudy was scout bij groep 4, Dr. van Hoogenhuyze Groep uit Utrecht.

Op 1 september 1941 krijgen alle joodse leerlingen te horen dat ze niet meer naar hun school mogen. Seyss-Inquart heeft bevolen dat er voor 1 oktober speciale Joodse scholen moeten komen. In Utrecht komt de Joodse school op Ondiep 63. Vanaf 1 januari 1942 is de joodse lagere school en ULO school in vol bedrijf met 153 lagere school en 40 ULO-leerlingen. In 1942 zat Leni in de derde klas van de ULO afdeling. De maatregelen tegen joden namen steeds meer toe en er worden steeds meer joden opgeroepen of opgepakt. Tussen 1942 en 1945 heeft Leni op heel veel verschillende adressen in Nederland ondergedoken gezeten. Ze overleefde de oorlog. Tijdens de oorlog ging haar broer, samen met een aantal oud verkenners, illegaal door als stam. Toen het te gevaarlijk werd, dook hij als joodse jongen onder bij zijn oubaas, Jan Gaillard, in Ermelo.



Hun ouders zijn in de oorlog verraden door iemand die hen zou helpen vluchten naar Engeland. Via de Hollandse Schouwburg in Amsterdam zijn ze op 10 augustus 1942 in kamp Westerbork aangekomen en op 16 augustus 1942 op transport gezet naar vernietigingskamp Auschwitz in Polen. Beiden zijn daar rond 30 september 1942 vermoord. Sigmund werd 52 jaar en Elisabeth 43 jaar.



Ná 1945 heeft ze de opleiding voor verpleegkundige A gevolgd in Utrecht. Ze kreeg 3 kinderen uit twee huwelijken.

Voor de ouders van Rudy en Leni is een struikelsteen geplaatst voor hun oude huis in Utrecht. Leni is overleden op 21 juni 2007.

De Flevogroep is in 1976 samen gegaan met de Wilhelminagroep in Utrecht. Deze waterscoutinggroep laat haar meisjes nog steeds varen in boten met de namen 'Ivag' en 'Tono'.

Meer informatie

Jubileumkrant Dr van Hoogenhuyze Groep 1966

[Holocaust Survivors and Victims Database -- Rudolf Paul SIMONS-COHEN \(ushmm.org\)](#)

[Family Page: Cohen/ Cohe, Sigmund Louis Simons \(levie-kanes.com\)](#)

[Utrecht is 42 struikelstenen rijker dankzij Boni - St. Bonifatiuscollege Utrecht](#)

[Elisabeth Simons Cohen-Alter \(joodsmonument.nl\)](#)

[Sigmund Louis Simons Cohen \(joodsmonument.nl\)](#)

[Sigmund Louis Simons Cohen \(1890 - 1942\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Toespraak bij leggen struikelsteen - Document2 \(oostkrant.com\)](#)

[Joodse school Utrecht - De joodse school](#)

[Helene Judith Simons Cohen \(Utrecht, 21 juli 1925 - locatie onbekend, datum onbekend\) -](#)

[Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Stolpersteine in Utrecht - Stolpersteine-Utrecht](#)

Logboek Pioniers Haarlem NMG en Flevogroep Utrecht 1923-1947 (257-258),
Scoutingmuseum Baarn

[Nieuw Utrechtsch dagblad » 23 jun 1950 - Art. 36 | Delpher](#)

[Wilhelminagroep Zeeverkeners – Vaar jij met ons mee?](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.