



Willem (Wim) Polak is geboren op 16 juni 1916 in Rotterdam. Hij was de zoon van James Polak en Elisabeth Flora Polak-Polak. Hij had een broer Jacques Jacob (Koos) Polak.

Willem was scout in Rotterdam. In augustus 1935 was hij één van de vier deelnemers naar de Nationale Jamboree in VS. Er zouden 30.000 jongens aan deelnemen. Hij ging samen met Rotterdamse scouts B. Ligtermoet en Dick Godefroy en John Hubert van Blijenburgh uit Bilthoven. Ze reisden per boot via Engeland. Net toen ze uit Engeland vertrokken waren, kregen ze bericht dat de Jamboree was afgelast in verband met een kinderverlamming epidemie in de VS. Ze kregen een alternatief programma en bezochten diverse kleinere kampen. Willem was mogelijk net als Ligtermoet en Godefroy lid van Groep 11 Den Berggroep uit Hillegersberg in Rotterdam.

Hij ging in het najaar van 1936 geneeskunde studeren in Amsterdam en verhuisde naar die stad. Hij legde zijn artsexamen af in november 1941. Zijn broer vluchtte met zijn vrouw Josephine (Pop) Weening in 1940 naar de Verenigde Staten en kregen twee zoons.

Later in de oorlog werd Willem opgepakt. Van 13 oktober 1942 tot 11 juni 1942 is Willem Polak gevangen in het Oranjehotel in cel nummer 336/446. Hierna kwam hij terecht in Kamp Amersfoort en kreeg daar kampnummer 2112. Willem is overleden op 27 november 1942. Als doodsoorzaak wordt genoemd: *op de vlucht neergeschoten*. Waarschijnlijk is dit een gefingeerde doodsoorzaak.

Meer informatie

[Willem Polak | Oorlogsgravenstichting](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 9, 1935 » 1935-10 - Pag. 26 | Delpher](#)

[Indexen \(archieff.amsterdam\)](#)

[Willem Polak \(joodsmonument.nl\)](#)

[In Memoriam - Kamp Amersfoort](#)

[Personalialia \(ntvg.nl\)](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Willem Polak | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.