

Frank de Miranda is geboren op 27 juni 1920 in Amsterdam. Hij was lid van de Nakotas stam. Dit was een landelijke stam o.l.v. Oubaas Ton Koot die is opgericht in 1930. Nakotas betekent Vrienden en komt van de Zwartvoetindianen in Amerika. Er was een afdeling in Amsterdam en in Hilversum. Het is niet zeker of Frank nog bij zijn ouders woonde tijdens de oorlog. Frank de Miranda en zijn broer Hugo werden gepakt toen zij probeerden naar Zwitserland te ontkomen. Frank is vermoord in concentratiekamp Mauthausen op 27 januari 1943. Hij bereikte de leeftijd van 22 jaar.



In het illegale blad De Vrije Jacht van Ton Koot, wordt in juni 1945 een overzicht gegeven van scouts die de oorlog niet hebben overleefd. Hij staat er bij.



### Meer informatie

<https://www.joodsmonument.nl/nl/page/25781/frank-de-miranda>

<https://www.joodsmonument.nl/nl/page/25780/hugo-de-miranda>

<https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/104506/frank-de-miranda>



Frank de Miranda (staand) in 1942.