



Bernard Gompers werd geboren op 7 juni 1895 in Gouda. Hij was Fotograaf van beroep en woonde aan de Van Limburg Stirumstraat 32 in Den Haag.

In Den Haag is in 1932 een Joodse Scoutinggroep opgericht, de T.O.P.-groep. Op 6 augustus 1936 werd de groep uitgebreid met een voortrekkers-stam (jongens ouder dan zeventien jaar). Als leider van deze groep, die de naam Koning David-stam kreeg, trad op oubaas Bernard Gompers.

Op initiatief van de T.O.P.-groep uit Den Haag had op 21 mei 1939 in Den Haag een conferentie plaats van leiders van Joodse padvindergroepen. Hier werd besloten tot de oprichting van een Contactcommissie bestaande uit hopman Prins van de Bergstichting uit Laren, hopman Cohen uit Groningen, hopman Loeb uit Utrecht, oubaas Gompers uit Den Haag en voorts de heer Mesritz, een voortrekker uit Rotterdam, en de heer Goldenberg uit Amsterdam. Oubaas Gompers werd aangewezen als afgevaardigde van de Contactcommissie bij het NPV.

Hij had een sperre, welke tijdelijke vrijstelling van deportatie verschafte, omdat hij lid was van de Joodse Raad. Uiteindelijk is hij wel gedeporteerd en kwam in Westerbork aan op 19 februari 1943. Hij is naar Auschwitz gedeporteerd op 23 februari 1943 en drie dagen later op 26 februari 1943 in Auschwitz vermoord.

Meer informatie

<http://www.bistritzky.com/wp-content/uploads/2013/07/Amsterdam-Newspaper-June-9-19391939.pdf>

<https://www.joodserfgoeddenhaag.nl/t-o-p-groep-een-joodse-padvindersgroep-in-den-haag-1932-1941/>

<https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/51382/bernard-gompers>

Het Haags Gemeentearchief