



Bernard van Dam is geboren op 22 december 1890 in Groningen. Hij trouwde met Deborah Callo. Ze kregen twee zoons, Godfried (1918 – 1943) en Louis (1922 – 1943) die beide in Amsterdam geboren werden. Bernard was heilgymnast en masseur.



In 1917 werd in het gebouw Concordia in Amsterdam een joodse scoutinggroep van de Joodsch Nationale Padvindere Organisatie Haschomrim (JNPO) opgericht. Een joodse groep met scouts uit Scheveningen was hierbij aanwezig. 60 jongeren tussen 12 en 20 meldden zich aan om lid te worden. Bernard van Dam werd hopman bij de groep en Abel Herzberg vaandrig. De groep had later in het jaar een feestelijke bijeenkomst ter ere van Chanuka in de Beurs van de Diamanhandel.

Bernard van Dam was de laatste voorzitter van de Handwerkers Vriendenkring. Hij was tevens vice-voorzitter van het Bouwfonds Handwerkers Vriendenkring. Deze belangrijke joodse hulporganisatie is op 5 november 1941 op last van de bezetter opgeheven.

Bernard werd samen met zijn vrouw en twee zoons op 13 juli 1943 vanuit kamp Westerbork met het achttiende transport naar vernietigingskamp Sobibor gebracht. Het gezin werd bij aankomst op 16 juli 1943 vermoord. De treintransporten naar Sobibór vertrokken tussen 3 maart en 20 juli 1943 wekelijks op dinsdag vanuit Kamp Westerbork. Vrijwel alle gedeporteerden werden op de dag van aankomst direct doorgeleid naar de daar aanwezige gaskamers en vermoord. Met deze 19 treintransporten werden in totaal 34.313 Joden in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd van Nederland naar Sobibor gedeporteerd.

## Meer informatie

[Centraal blad voor Israëlieten in Nederland » 13 jul 1917 - Art. 6 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 14 dec 1917 - Art. 52 | Delpher](#)

[Bernard van Dam \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Bernard van Dam | Oorlogsgravenstichting](#)

[Holocaust Survivors and Victims Database -- van Bernard Dam \(ushmm.org\)](http://ushmm.org)

[Sobibórtransporten - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.

