



Eva Else Katzenstein is geboren op 1 december 1923 in Berlijn. Ze is de dochter van Carl Sigmund Katzenstein en Johanna Käthe Salinger. Ze heeft een broer Heinz (1920). Haar ouders scheiden voor 1933 en haar moeder hertrouwt met Ernst Leffmann. Haar biologische vader emigreert naar Israël. Moeder en stiefvader Ernst Leffmann vluchtten met Heinz en Eva in augustus 1933 naar Arnhem en gingen wonen op de

Bakenbergseweg 45. Ernst begon een fabriek voor poetsextracten (NV Chemie Fox) aan de Nieuwe Kade.

Heinz ging naar de HBS aan de Schoolstraat en Eva in eerste instantie naar de lagere school aan de Brantsenstraat bij het station. In Arnhem worden Eva en Heinz lid van Scouting en zijn misschien hierdoor snel ingeburgerd. Ze genieten van schoolfeesten in Nijmegen waar ze op de fiets heengaan, van schoolfeesten van de HBS aan de Schoolstraat en van tweejaarlijkse dansfeesten van dansinstituut Wensink. Een paar 'Indische' vriendinnen van de kwekelingschool met internaat maken Eva lid van hun hockeyclub en andersom komen de meisjes bij Eva thuis voor de gezelligheid. Haar broer ging als verkenner naar de Wereld Jamboree in Vogelenzang en werd in november 1938 scoutsleiding bij De Zwervers in Arnhem.

In 1942 krijgt Eva een sperre van de Joodsche Raad omdat ze hulp in de huishouding is in een bejaardenhuis in Arnhem aan de Marktstraat 5. Hierdoor hoeft ze niet direct naar Westerbork. Haar grootouders plegen in oktober 1942 zelfmoord omdat ze niet gedeporteerd willen worden. In december duikt ze onder bij de familie Van der Meulen. Ze moeten een keer verplaatsen in verband met huiszoeking en in oktober 1943 worden ze opgepakt. Ze gaan eerst naar kamp Westerbork en later naar concentratiekamp Bergen Belsen. Toen de geallieerden het kamp naderden werden tussen 6 en 11 april 1945 drie goederentreinen volgeladen met in totaal ongeveer 6800 mensen. Hij en zijn ouders vertrokken op 11 april met de laatste van deze drie treinen en ze maakte een dertien dagen durende dwaaltocht van meer dan zeshonderd kilometer door delen van Duitsland die nog niet door de geallieerden bezet waren. Onderweg werd de trein regelmatig beschoten. Het transport kwam uiteindelijk op open spoor tot stilstand in Tröbitz, zo'n zestig kilometer ten noorden van Dresden omdat de Elsterbrug is opgeblazen. Op 23 april 1945 vonden oprukkende troepen van het Rode Leger de trein en bevrijdden de levende

BN.	doos. 153 P33	<u>Aldersheimverklaring</u>	7-10-45
Katzenstein, Eva Else Sara	A8/86751		Jan 63
	A48/00649		
Jacob Marislaan 45 Arnhem			
1.12.23 zonder	Brijn		
hulp i.d. huishouding	Rusthuis 1.8.42		
leg. JVVVV Z 0779			
gespeert wegens:	functie		
vroeg. werkk:			
Diplomas:	ULO en Arnhem, Bakenbergseweg		
Indruk:	gewillige, vlijtige kracht		
Byzonderheden:			
Gezondheidsstoestand:	goed		
alg. op:	7/45 in Mandelis -		
	cont. 7945/Verals		

Handwritten notes: 15-2-48, Arnhem Hellemp. 5, 54392

gevangenen. Ze blijven in Tröbitz tot ze in juni 1945 door het Amerikaanse leger worden opgehaald en gerepatriëerd naar Nederland.

Haar broer duikt in de oorlog onder in Apeldoorn en overleefde de oorlog. Hij woonde als huisarts aan het Wilhelminapark in Apeldoorn.

Eva trouwde na de oorlog met Rudolf (Rudi) Numann. Zij woonden in Hengelo en kregen twee zonen. Eva was enige tijd bestuurlijk actief bij de padvinderijgroep "De Bataven" in Hengelo. Ze overleed op 23 juni 2009 en haar man Rudi in 1991.

Meer informatie

[bol.com | De stille slag | 9789075879209 | Margo Klijn | Boeken](#)

[Eva Else Katzenstein \(1923 - 2009\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Heinz Katzenstein \(1920 - 2006\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Eva Else Numann - Katzenstein \[†\] 23-06-2009 overlijdensbericht en condoleances](#)

[Katzenstein Eva – Spuren im Vest](#)

[Opkomst en Ondergang van De Marktstraat in Arnhem \(marktstraat1944.nl\)](#)

[De bevrijding van Apeldoorn, verteld door een evacuee \(exodushuissen.nl\)](#)

[De padvindster, jrg 12, 1937, no. 3, 15-03-1937 » 15 maa 1937 - Pag. 12 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindsters, jrg 24, 1938, no. 11, 1938 » 1938-12 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindsters, jrg 26, 1940, no. 9, 1940 » 1940-10 - Pag. 24 | Delpher](#)

[Verloren transport - Wikipedia](#)

[Joods Monument Arnhem - Verhalen - Joodse Arnhemse scouts in de oorlog](#)

Foto: Heinz Katzenstein en Eva Else Numann-Katzenstein, Arnhem 1937/1938, foto collectie Irene Katzenstein)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.