



Isaac van Rijs is geboren op 26 juni 1879 te Den Haag. Hij was getrouwd met Flora van Rijs-Kosman (1875 – 1943). Ze kregen 8 kinderen. Hun oudste zoon was Abraham van Rijs, geboren in Den Haag op 23 april 1904 en overleden in Braunschweig op 26 mei 1970.

Isaac was tot 1929 directeur van het Joodsch Tehuis (Clubhuis voor de Haags-Joodse jeugd) aan de Paviljoensgracht 27a te Den Haag. Dit was de thuisbasis van de joodse jongelieden-vereniging Mikwéh Israel. Op zijn 50ste verjaardag nam hij afscheid. Isaac was hoofdbestuurder van de

Joodsch Nationale Padvindere Organisatie Haschomrim (JNPO). Hij was onder andere aanwezig bij het vertrek van de troep die op kamp ging naar de Ardennen in 1920. Zijn zoon Abraham was een van de scouts die mee ging op kamp. Hij was in 1936 aanwezig bij het drie jarige jubileum van de Joodse Haagse T.O.P.-groep.

Isaac is tegelijk met zijn vrouw vanuit Kamp Westerbork op 6 april 1943 met het zesde transport naar vernietigingskamp Sobibor gebracht. Ze worden bij aankomst op 9 april 1943 vermoord. De treintransporten naar Sobibór vertrokken tussen 3 maart en 20 juli 1943 wekelijks op dinsdag vanuit Kamp Westerbork. Vrijwel alle gedeporteerden werden op de dag van aankomst direct doorgeleid naar de daar aanwezige gaskamers en vermoord. Met deze 19 treintransporten werden in totaal 34.313 Joden in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd van Nederland naar Sobibor gedeporteerd.

DE JOODSCHE PADVINDERS.

Gisterenavond is, aldus schrijft men ons, de heer H. Singer, Troepleider van de Joodsche Nationale Padvindere-Organisatie door de Haag-sche Schomrim, in het Joodsch Tehuis gehuldigd, wogens de schitterende wijze waarop hij het kamp in België georganiseerd heeft.

Namens den troep overhaaltigde padvinder D. Viskoper, den heer Singer een sierlijken vulpenhouder.

De heer I. van Rijs, hoofdbestuurder van de J. N. P. O., hield een uitvoerige rede waarin hij wees op het groote nut van de beoefening van sport en padvinderij door de Joodsche jeugd, ten einde daardoor van het Joodsche Volk weer een gezond, sterk, normaal volk te maken. Hij sloot zich aan bij de hulde den Hopman gebracht. Tijdens de bijeenkomst werden de Hebraeische en jiddische liederen gezongen en werd er muziek gemaakt.

Meer informatie

[Isaac van Rijs \(1879 - 1943\) - Genealogy \(geni.com\)](#)[Isaac van Rijs \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Isaac van Rijs \(joodsmonument.nl\)](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 13 aug 1920 - Art. 42 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 27 aug 1920 - Art. 57 | Delpher](#)

[Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad » 30 aug 1920 - Art. 85 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 03 jun 1921 - Art. 66 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 24 maa 1922 - Art. 127 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 05 jul 1929 - Art. 148 | Delpher](#)

[Haagsche courant » 20 jan 1936 - Art. 95 | Delpher](#)

[Sobibórtransporten - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.