



Andries (Adrie) van Burgh werd geboren in Vlissingen op 15 juni 1921. Hij was 18 jaar en lid van Padvindersgroep 2 in Vlissingen. Toen de oorlog uitbrak en Vlissingen zwaar onder vuur kwam te liggen vanwege de scheepswerf de Schelde en de strategische ligging werd hij als padvinder gevraagd mee te helpen om zieke mensen naar het ziekenhuis in Vlissingen te brengen. Ze waren ondergebracht in een (oude) brouwerij in de Hendrikstraat. Samen met een vriend haalde hij in 1940 iemand op uit de Loodshuizen in de Spuistraat in Vlissingen. Toen ze de brancard naar buiten droegen, kreeg Adrie een granaatscherf in zijn hoofd.

Zijn familie was Vlissingen ontvlucht en werd ondergebracht in Koudekerke. Eerst in de kerk, later in een woning aan het dorpsplein. Ze hebben nog geprobeerd even terug te gaan naar Vlissingen, kwamen onderweg Adrie tegen, die ze terug stuurde. Te gevaarlijk! Op een avond kwamen de Dominee en hopman Luitwieler de vader van Adrie halen. Er was wat ergs gebeurd, Adrie was zwaar gewond geraakt. Adrie is overleden op 20 mei 1940 in Vlissingen. De familie kon niet aanwezig zijn bij de begrafenis. De enige die aanwezig was, was hopman Luitwieler.

Meer informatie

<https://www.flessinghe.nl>

<https://www.oorlogsjarenavlissingen.nl/organisatie/>

<https://www.gemeentearchiefvlissingen.nl/geschiedenislokaal/vlissingen-in-onderwerpen/burgeroorlogslachtoffers.html>

<https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1979-12-12/edition/0/page/6>

https://www.gemeentearchiefvlissingen.nl/fileadmin/migrated/content/uploads/Burgerslachtoffers_Vlissingen_alfabetisch_2013.pdf

https://www.gemeentearchiefvlissingen.nl/fileadmin/migrated/content/uploads/Burgerslachtoffers_Vlissingen_alfabetisch_2013.pdf