



Gerrit Wilhelmus (Wim) Mortier is geboren op 8 september 1927 in Zalk en Vecaten/IJsselmuiden. Hij was zoon van een predikant in het Zeeuwse Kruiningen. Hij trok naar Nijmegen om de onderwijzersopleiding te volgen aan De Klokkenberg. Naast zijn studie werd hij in Nijmegen actief medewerker bij het Rode Kruis. Na het bombardement van 22 februari 1944 werd Wim ingeschakeld om dode en levende slachtoffers uit het puin te halen. De gruwelijke ervaringen daarbij hebben hem erg aangegrepen.

In september 1944 verrichtte hij - als scout - alle mogelijke karweitjes voor de geallieerde militairen. De bevolking werd geëvacueerd naar het veilige achterland van Noord Brabant en Vlaanderen. Alleen zij bleven, die niet gemist konden worden, zoals technisch gemeentepersoneel, de brandweer, luchtbescherming, politie, ziekenhuispersoneel, de mensen van het Verzet - nu leden van de Nederlandse Strijdkrachten. Zo ook de meeste scouts en padvindsters van 15 jaar en ouder. De hele winter door verleenden zij hun vele diensten aan de achtergebleven burgers en de militairen. In de puinhopen werd zelfs een Internationale Scout Club geopend. Alle Scouts, juist ook zij die dienden in de Geallieerden legers, waren hier altijd welkom om even bij te komen in een prettig, vertrouwelijk gezelschap.

Tijdens hevige beschietingen op zondag 29 oktober 1944 sloeg rond 11.00 een splinterbom in op het Keizer Karelplein. Hierbij kwam Wim Mortier om het leven die juist op het balkon van Hotel Normandië de vlag wilde hijsen ter gelegenheid van de opening van een Scoutclub, die ter vermaak van de scouts onder de militairen was ingericht.

US Generaal Gavin, wiens Luchtlandingsdivisie in Nijmegen en omgeving tot in de herfst van 1944 gelegerd bleef, was zeer onder de indruk van de assistentie die zijn strijdmacht ontving van de Nijmeegse Scouts. Voor zijn eenheid teruggetrokken werd uit de frontlijn gaf hij toestemming om aan de scouts, die gebleven waren, het officiële embleem van de 82nd US Airborne Division uit te reiken. Een Parachute en een Zweefvliegtuig. Zij mochten dit op hun shirt dragen.

Uit dank voor zijn inzet voor het Rode Kruiswerk staat zijn naam vermeld op een gedenkplaat in het hoofdgebouw van het Rode Kruis in Den Haag. Wim ligt begraven op Begraafplaats Rustoord in Nijmegen. Op zijn grafsteen staat een franse lelie.



**Meer informatie**

<https://www.oorlogsdodennijmegen.nl/persoon/mortier/f197229b-b047-4c04-9ebc-0de9af157e72>

<https://www.oorlogsdodennijmegen.nl/gebeurtenis/eafe5ce5-5ae0-426d-9922-80ee3063cd51>

<https://www.scoutingjanvanhoof.nl/informatie/jan-van-hoof-voortrekker-en-verzetsman>

1940 blz 197