



Maria Helena Cornelia (Rie) Vendrik wordt op 4 januari 1908 in Maarssen geboren. Zij is het vierde kind van het gezin Vendrik, waar tussen 1901 en 1918 acht kinderen ter wereld komen. Het is een eenvoudig gezin waarin zij opgroeit. Haar vader is huisschilder. Vanaf 1920 heeft hij een eigen schildersbedrijf in hartje Utrecht aan de Oude Gracht, waar het gezin ook gaat wonen. Van haar vader krijgt Rie de intelligentie, de zorgzaamheid en een groot sociaal gevoel mee. Van haar moeder krijgt Rie het organisatietalent, een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen mee. Het gezin Vendrik is een goed katholiek gezin. Hoewel de slogan in huis is: "Hard werken en goed je best doen," is het er ook heel gezellig. De onderlinge sfeer tussen de kinderen thuis is zeer

goed. Regelmatig komen ook vrienden over de vloer en 'het spel van verkennen' speelt een grote rol in het gezin. Rie wordt, samen met haar vriendin en collega Cor Valk, welpenleidster en haar broers zijn bij de verkenners. Aalmoezenier A.C. Ramselaar, kapelaan in de Catharinaparochie, is een graag geziene huisvriend bij de Vendriks. Geen wonder dat scouting en sociale vraagstukken tot de regelmatige gespreksstof in het gezin behoren. Ze was welpenleidster van de Mgr. Van Schaik-horde, de Sint Nicolaas-horde en de Augustinus-horde in de jaren dertig.

Na de Mulo bezoekt Rie de Paus Adriaan kweekschool aan de Oude Gracht te Utrecht, waarna zij als kwekeling met acte aan de lagere afdeling van diezelfde Paus Adriaan school lesgeeft. Intussen studeert zij voor de hoofdakte die zij al gauw haalt, evenals de aktes Engels en Frans L.O. Haar eerste baan als onderwijzeres vervult zij aan een school in het Ondiep. Naast haar werkzaamheden als onderwijzeres wordt zij in 1938 hoofdpropagandiste van de Katholieke Actie en houdt zij zich bezig met het katholieke vrouwelijk jeugdwerk.

Tijdens de oorlog wordt Rie nog enige tijd hoofd van de Mulo-school omdat de religieuzen van de Duitse bezetters geen hoofd mogen zijn. Rie aarzelt lang voordat ze die functie aanneemt. Na de oorlog legt ze het hoofdschap dadelijk weer neer. In de hongervinter van 1944-45 werkt Rie mee aan het transport van Utrechtse kinderen naar het Oosten van het land waar nog geen voedselgebrek heerst. De kinderen worden daar in gezinnen ondergebracht. Zelf begeleidt Rie enkele van die transporten. Op de terugweg brengt zij voedsel mee voor haar familie en vrienden.

Na de oorlog werd ze HKC van de Nederlandse Gidsen Beweging van 1945-1960. Haar Gidsennaam was Guido Vendrik. Ze was daarnaast Presidente van de Wereld Federatie Katholieke Meisjes en Jonge Vrouwen en Voorzitster van het Katholieke Meisjeswerk. Zij zit in de redactie van het Carillon.

Rie overleed op 17 september 1982 in Utrecht

Meer informatie

<https://docplayer.nl/12663574-Hoofdstuk-i-rie-vendrik-een-korte-levensbeschrijving-5.html>

[https://www.ru.nl/kdc/bladeren/archieven-thema/subpagina-archieven-](https://www.ru.nl/kdc/bladeren/archieven-thema/subpagina-archieven-thema/jeugd/archieven_van/personen/vendrik_m_h_c/)

[thema/jeugd/archieven_van/personen/vendrik_m_h_c/](https://www.ru.nl/kdc/bladeren/archieven-thema/subpagina-archieven-thema/jeugd/archieven_van/personen/vendrik_m_h_c/)

<https://wiewaswie.nl/nl/zoeken/>

NGB 3 foto Witte Margriet 1956

Afb NGB 4 Zie copy Hoofdstuk 1 Rie Vendrik