



Marinus de Bruijn was 14 toen de oorlog begon. Hij zat bij Scouting in Amsterdam. Samen met andere jongens van Scouting had hij zich aangemeld bij de Luchtbeschermingsdienst. Als het luchtalarm afging, moest iedereen binnen blijven, zij gingen dan juist naar buiten. Als er een bombardement was of een brand, dan moesten zij helpen blussen met de brandweer. Marinus heeft een keer op de brandladder gestaan toen ze een man wilden redden uit een brandend huis, maar hij was al dood toen ze aankwamen. Ze moesten ook 's avonds door de straten lopen en kijken of iedereen het licht had uitgedaan. Zelf hadden ze een knijpkat mee.”

Meer informatie

<http://www.oorloginmijnbuurt.nl/maasstraat/>