

Henricus (Henk) Arnoldus Lentjes is geboren op 22 september 1928 in Huissen. Hij was scout bij Scouting Dannenburcht.

In 1944 bevonden zich duizenden vluchtelingen uit Arnhem en Elden/Elst in het stadje Huissen. Toen vrij snel bleek dat de operatie Market Garden zou mislukken kwamen ook zij in de vuurlinie. Op 21 oktober 1944 staan op De Praets in Arnhem/Elden honderden vluchtelingen te wachten op de overtocht. Die dag zijn de overzetsdiensten van de Duitsers zeer beperkt. Drie Huissenaren vinden nabij de steenfabriek een bootje, waarmee zij hun gezinnen naar de Noordkant van de Rijn brengen. Zij hebben vervolgens andere vluchtelingen geholpen bij de oversteek. Tijdens de laatste overtocht kantelde hun zwaar beladen boot en raakten zij - voor de ogen van de familie- te water en verdronken. Henk was een van de drie en van hem is nimmer meer iets vernomen. Henk werd 16 jaar. Jaarlijks wordt in Huissen de Exoduswandeltocht gelopen om de slachtoffers te herdenken. De Scoutinggroep is hierbij betrokken.



Meer informatie

<https://www.gelderlander.nl/ingewaard/burgerdoden-wo-ii-krijgen-volle-aandacht-in-huissen~affe185d/>

<https://www.exodushuissen.nl/woii-monumenten-huissen/exodus-gedenkteken>

<https://www.exodushuissen.nl/nieuws/een-geslaagde-wandeltocht-ondanks-de-hitte>

<http://www.familievereniging->

[kemperman.nl/Journaal/Kemperman%20Journaal%2043.pdf](http://www.familievereniging-kemperman.nl/Journaal/Kemperman%20Journaal%2043.pdf)

<https://www.online->

[begraafplaatsen.nl/graf/932135/1319632/Henricus-Arnoldus-Lentjes-1928-1944](https://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/932135/1319632/Henricus-Arnoldus-Lentjes-1928-1944)

<https://www.tracesofwar.nl/sights/40162/Monument-Exodus-Oude-Begraafplaats-Huissen.htm>

<https://www.yumpu.com/nl/document/read/19784658/door-hier-te-klikken-exodus-huissen>

Wij gedenken

†

Ter gedachtenis aan:
Henricus Arnoldus Lentjes
geboren te Huissen 22 Sept. 1928 en door een noodlottig
ongeval overleden op 21 Oct. 1944.

Als een goed verkenners, altijd bereid om te helpen,
heeft hij voor anderen zijn leven gegeven. Door zijn groote
vrij- en behulpzaamheid was hij een voorbeeld voor zijn
Verkenner-broeders en iedereen hield van hem om zijn
heerlijk open karakter.

Hij was de troost van zijn ouders, op wie zij al hun
hoop hadden gesteld.

Dierbare Vader en Moeder, God heeft mijn jongelings
geestes, meer dan ik het konde zijn dat wij eens weer
met elkander verenigd zullen worden. Een vrede was ik
nog bij U gelieven om Uw hulp te zijn, maar wat op
maand niet meer mogelijk is, dat wil ik doen voor U
hoort en God bidden om U de bracht te geven die U
te kunnen dragen.

Staat Zien, 'til je laatste niet vergeten en blijf voor
hem bidden en wil Vader en Moeder, altijd blijven hebben
als jullie grooten zijn.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

St. Jan, patroon van de Verkenner, wees zijn voorbeeld.

Henricus Arnoldus Lentjes
Geboren te Huissen
22 september 1928

**De familie heeft in het verleden gezocht
naar een tastbaar bewijs voor hun
blijvende afwezigheid.**

**Dit is terug te zien op de
drie bidprentjes.**

Ter vrome gedachtenis aan
**THEODORUS ALBERTUS
STRAATMAN**
Echtgenoot van
ALBERTA MARIA KLAASSEN

Hij werd geboren te Huissen (Gld.) 14 Maart
1904. Een wreeds dood vond hij op de evacu-
atieocht 21 Oct. 1944 in den Rijn bij Arnhem.

Wat zwaar heeft God hem beproefd, die niet
slechts huis en haard maar ook hem moesten
missen, die hun zoo innig dierbaar was.

Met vaderlijke zorg en liefde had hij steeds
gewaakt over vrouw en kinderen. Een groote
steun was hij in hun leven en onder zijn hoede
hadden zij die verschrikkelijke laatste tocht
aanvaard maar veiliger oord, maar God wilde
het anders. De dood kwam, plotseling als een
een diert in de nacht. En een onbetreft vroude
is geslagen in de harten van zijn dierbaren.
Laat ons aanvaardten vol eerbied Gods raads-
besluit, ook al begrijpen wij het in mensche-
lijke kortzichtigheid niet.

Zoals het den Heer behaagd heeft, is het
geschied, Zijn H. Naam zij gezegend.

„Overlekt Hart van Maria, wees zijn toevlucht“.
„Alle heiligen Gods, die uw loon bezit in den
hemel, jehelt met hem voor Gods troon in
alle eeuwigheid“.

„H. Jozef, Patroon van de huisvaders, wees
zijn voorpraak en de sterkte van zijn dier-
baren“.

J. A. Bloem - R. K. Koster.

K 75

Theodorus Albertus Straatman
Geboren te Huissen
14 maart 1904

N.B. "K 75" op het bidprentje betekent, dat de drukt van
dit prentje werd verzorgd door de destijds onder Duitse
controle staande drukkerij in Amersfoort.

Gedenk in uwe geboden de ziel van
**JOHANNES HENDRIKUS
STRAATMAN**
Echtgenoot van
JOHANNA JANSSEN

Hij werd geboren te Huissen (Gld.) 5 Juli
1901 en vond een wreeds dood in den
Rijn bij Arnhem op den evacuatieocht
21 October 1944.

Het is hard, zoo te moeten scheiden van
dierbaren; op zijn vlucht voor den dood,
vond hij hem. Een van de velen is hij ge-
worden, voor wie de oorlog het einde
van het leven betekende. Maar troost-
vol is het te weten, dat ook voor dezen
rechtvaardige bij zijn dood het leven niet
werd weggesnoemd maar veranderd in een
nieuw en gelukkiger leven. Zijn woon-
plaats werd nu een veilig rustoord waar
hij rust vond en vrede en vrede, zoals
in deze aardsche ballingschap van strijd
en lieden niet te vinden zijn.

Hij was een eenvoudige en diep geloovig
christen, een huisvader die liefde had voor
vrouw en kinderen.

Zoo zal hij voortleven in de gedachte
van hen die hem niet missen konden, van
alzen ook die hem konden.

En hun bede voor hem zal zijn: „Ten
Paradijs geleiden U Gods engelen, Noge
Christus, die U heeft geroepen. U ont-
vangen en dat Gods heiligen U brengen
voor het samschijn van den Allerhoogste“.

Heer, geef hem de eeuwige rust!

Johannes Hendrikus Straatman
Geboren te Huissen
5 juli 1901

De onthulling van het gedenkteken is een erkenning van het geleden verdriet
tijdens en na de uittocht.

Deze erkenning en de aanwezigheid van een tastbaar gedenkteken geven
aan het unieke drama een diepere betekenis, die ons allen raakt.
Die tastbare herinnering was er al in de vorm van bidprentjes. Omdat er van
de verdronken mannen nimmer meer iets vernomen is, wordt de tastbaarheid
van de bidprentjes wel heel speciaal.

Het monument moge een tastbare herinnering blijven aan de Exodus in 1944.

Huissen, 17 april 2010