



Tanno Jan Pieterse is geboren op 23 oktober 1927. Hij was scout bij de Lincoln groep in Arnhem. Na 17 september 1944 heeft hij het Rode Kruis geholpen bij het voedsel verschaffen aan burgers die uit de brandende binnenstad gevlucht waren en ondergebracht in kasteel Zijpendaal. Hiervoor heeft hij o.a. het Nationale Dienst insigne gekregen. Het insigne werd uitgereikt op het Ronde Weetje in het park Sonsbeek in Arnhem

aan verschillende padvindsters van rooms-katholieke, gereformeerde en niet kerkelijke groepen.

Na de oorlog was hij mede oprichter van "Lest We Forget" (laten we nooit vergeten) Deze stichting haalde veteranen naar Gelderland voor de herdenkingen en bracht ze onder bij gastgezinnen. Verder stond de Bennekommer aan de basis van de Stichting Airborne Herdenkingen in 1992. In 2012 werd Tanno Pieterse benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Pieterse kreeg bij leven behalve een Nederlands lintje ook een Britse onderscheiding.

Tanno is overleden op 11 januari 2015 en ligt begraven in Bennekom.

Meer informatie

<https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2080233/Man-achter-Lest-We-Forget-Tanno-Pieterse-overleden>

<https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?sortpers=leeftijd&command=showgraf&bqp=647&grafid=569821&char=P>

