



Pieter (Piet) Johannes Marie de Bruin is op 2 september 1921 geboren in Bunschoten. Hij was de zoon van Pieter Johannes de Bruin en Grietje de Groot. Hij had twee broers, Jan en Wim, en een zusje Riet. Zijn ouders trouwden op 17 november 1920 Loosduinen. Zijn vader werd in 1923 beroepen als predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Veenendaal. Hij kwam toen uit Bunschoten. Hij legt in 1926 de eerste steen van de christelijke gereformeerde kerk aan de Beatrixstraat. Hun moeder overleed in 1938.

In februari 1938 ging in Veenendaal een padvindersgroep van start en op 23 april 1938, Sint Jorisdag, werden zo'n twintig jongens geïnstalleerd als verkenner. Bas de Lange werd hopman van deze groep, De Zwervers. Plaats van samenkomst was de Salamanderhei aan het begin van de Slaperdijk. Piet was voortrekker bij de Zwervers in Veenendaal.

In mei 1940 hadden de voortrekkers een burgerlijke taak als waarnemers. Om beurten kwamen ze 's avonds naar het gemeentehuis en luisterden daar naar nieuwsberichten over de radio. Ook werd er gelet op overvliegende vliegtuigen, want Nederland was neutraal en dus was het van belang te weten of Duitsers of Engelsen die neutraliteit eerbiedigden. De vraag was altijd: *'Hoe kun je nu weten in 't donker wat voor vliegtuigen het zijn?'* Het grappige antwoord was dan: *'Je telt ze gewoon en als er meer dan vier zijn, weet je dat het niet de onze zijn.'*

Veenendaal lag vlak achter een inundatiegebied als onderdeel van de Grebbelinie. Dit was bestemd tot verdedigingsterrein en al spoedig na de Duitse inval kwam het bevel tot evacuatie. De inwoners gingen richting de Rijn en van daar met schepen naar het westen van Nederland. Als padvinder, in uniform, kreeg Piet de taak in verschillende wijken bekend te maken dat de evacuatie ging beginnen. De padvinders moesten helpen met de organisatie op de verschillende vertrekpunten. Vroeg in de middag begon de uittocht. Met fietsen, beladen met het hoognodige zoals dekens en voedsel, begonnen ze te lopen via de Markt, de Kerkewijk, de berg over naar Elst. Ze waren zeker een paar uur onderweg en voor ouderen was het een zeer vermoeiende tocht. Broer Jan was op de fiets van Amsterdam richting Veenendaal gereden toen de inval begonnen was. Hij kwam zijn familie weer tegen bij de Rijn. Daar lagen rijnen te wachten en werd de inscheping geregeld. Jan en Piet waren één van de weinigen die hun fiets mee aan boord mochten nemen.

Ze bleven tot aan Jutphaas aan boord en besloten vanaf daar zelf te proberen naar het westen te komen. Als snel kregen ze het bericht dat Nederland was gecapituleerd. Op de fiets keerden ze weer terug naar Veenendaal, waar ze als één van de eersten weer aankwamen.

Zijn vader bleef dominee in Veenendaal tot 1947. Piet trouwde op 11 maart 1947 in Ede met Johanna Borsch. Hij was op dat moment assistent directeur Centrale Stichting Landbouw emigratie.

**Meer informatie**

[Geboorte Pieter Johannes Marie de Bruin op 2 september 1921 te Bunschoten » Open Archieven](#)

[Huwelijk Pieter Johannes Marie de Bruin & Pieter Johannes de Bruin & Grietje de Groot & Johanna Borsch & Jan Borsch & Johanna Catharina ten Grotenhuis op 11 maart 1947 te Ede » Open Archieven](#)

[Dominees.nl](#)

[Oud Veenendaal 2011.pdf \(oudveenendaal.nl\)](#)

[Oud Veenendaal 2013.pdf \(oudveenendaal.nl\)](#)

[ds. Pieter Johannes de Bruin \(1897 - 1966\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Gezin Overzicht: Bruin, Pieter Johannes de \(ham-mulderij.nl\)](#)

[Online Familieberichten; Overleden: G. de Groot \(18-10-1938\) \(online-familieberichten.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.