



Henricus Johannes (Henk) Fronen werd geboren op 28 september 1925 in Nijmegen. Hij was lid van Scouting en tijdens de oorlog lid van de BS, Frondstad groep Nijmegen.

Scouts en leden van andere jeugdorganisaties maken zich in het bevrijde gebied op vele manieren verdienstelijk. Zij belasten zich o.a. met de regeling v.h. verkeer, het afzetten van straten, hulp bij de politie, het doen van ordonnans diensten bij alle officiële bureaus, gids en tolkdiensten, hygiënische verzorging van oorlogsslachtoffers en gevangenen, collecteren in geld en natura voor de troepen, hulpverlening voor geëvacueerden en nog veel meer. Zoo heeft b.v. In Nijmegen het scoutinghoofdkwartier ten behoeve van het evacuatiebureau een handwagenpark ingericht om die mensen te helpen die zelf niet in staat zijn hun nog overgebleven eigendommen naar een nieuw adres te vervoeren.

De 19-jarige Henk Fronen is op 29 oktober 1944 door een Duitse splinterbom op de Bijleveldsingel getroffen tijdens het overbrengen van een bericht aan de brandweer als lid van Blokploeg 53 van de luchtbeschermingsdienst. Hij is samen met zijn vader, die enkele dagen later tijdens een operatie in het ziekenhuis stierf, begraven op de Heilige Landstichting. Medescouts bewezen hem de laatste eer op 4 november.

In De Vrije pers: uitgave onder auspiciën van Vrij Nederland en Het Parool van 2 december 1944 verscheen onderstaand bericht:



men gesteld onder leiding van den heer Nijken.
- De Heer George Sluiter heeft voor Radio Londen een en ander medegedeeld over het werk dat de Nederlandsche jeugd in bevrijd gebied verricht. Padvinders en jeugdorganisaties helpen bij het regelen van het verkeer, het afzetten van straten, bij ordonnans-diensten, gids-werk, collectes en doen dienst bij hulppolitie en vrijwillige brandweer. In Nijmegen hebben de padvinders een handwagenpark opgericht ten behoeve van hulpverlening aan getroffen en aan geëvacueerden. Een padvinder is in deze stad **omgekomen** bij blussingswerk.
- In AMERIKA is aan Ir. Nordon, een Nederlandsch Ir. die sedert 1934 aldaar woont, de Halley-medaille verleend. Deze ingenieur, die in 1904 in Ned. Indië geboren werd,

Ook in het illegale blad Vrije Jacht van Ton Koot verscheen een artikel. Hier wordt de naam Henk Vroonen gebruikt.



Mo.17 Vierde Jaargang
November 1944
VRIJE JACHT
Orgaan voor Voortrekkers, Leiders en Oud-Padvinders
Onder redactie van Den Weiman

PAVDINDERS IN BEVRIJD GEBIED
In bevrijd gebied kunnen de padvinders zich al op vele wijzen verdienstelijk maken. Radio Oranje deelt daar het volgende over mede:
"Zij helpen o.a. met de regeling van het verkeer, afzetten van straten, hulp aan de politie, het verrichten van ordonnans-diensten op alle officiële bureaus, gidsen, tolkdiensten, hygiënische verzorging van oorlogsslachtoffers en gevangenen, het collecteren van geld en in natura voor getroffen en hulpverlening aan geëvacueerden en nog veel meer. Zoo heeft b.v. in Nijmegen het padvinderhoofdkwartier ten behoeve van het evacuatiebureau aldaar een handwagenpark ingericht, om die menschen te helpen, die zelf niet in staat zijn hun nog overgeschoten eigendommen naar een nieuw adres te vervoeren. Hun diensten eischen helaas ook slachtoffers. In Nijmegen is de verkenners Henk Vroonen in dienst van den brandweer getroffen en om het leven gekomen. Padvinders bewezen hem op zaterdag 4 november de laatste eer."

Meer informatie

<http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010428896:mpeg21:pdf>

<https://www.oorlogsdodennijmegen.nl/persoon/fronen/106909eb-e7c8-4b97-9e05-28f602abfccf>

<https://cbgverzamelingen.nl/zoeken?search=Hendrikus+Johannes+Fronen&collection=Familieadventities>

†
Door een noodlottig
weggenomen, nog voor-
ongeval werd van ons
zien van het H. Oliesel,
onze lieve Zoon en
Broer
Henk, 1999
in den leeftijd van 19 j.
Zijn diep bedroefde
Ouders, Broers en
Zusjes: 31-10
H. J. Fronen, H. M. H.
Fronen-Snickers, Miep,
Jan, Lambert, Joop en
Tiny. 11915
De datum van Uitvaart
en Begrafenis zal nader
bekend gemaakt worden.



JEZUS - MARIA - JOSEPH
Gedenk in uw gebed en in de H. Mis
de ziel van zaliger
HENRICUS JOHANNES FRONEN
geb. te Nijmegen den 28en Sept. 1925, die God
den 28en Oct. 1944 ontroonen heeft aan de lichte
van zijn ouders, broers en zusters, familieleden
en vrienden, voor wie hij heel zijn leven een
troost en zegen des hemels is geweest.
Heer. Uw H. Wif geschiedt. Ondoorgrondelijk
zijn Uwe raadsbesluiten. Gij hadt hem ons ge-
schenken als 'n steun en 'n hoop in dit tranendal,
met doofheid in 't hart schenken wij hem U terug.
Een zonnige blijdschap was hij voor wie in zijn
nabijheid was. Vol idealen en groot geloof ging
hij de toekomst tegemoet. Heer. Gij hadt hem
gegeven een edelmoedig, nobel, menschevend,
opofferend godsdienstig karakter en veel gaven,
naar geest en naar hart.
Goede Henk, je bent heengegaan maar je blijft
leven in onze herten. Uw geloof en vertrouwen
zal ons steeds bijblijven.
Dierbare ouders, ik ben niet dood, ik leef nu pas.
Ik ben U voorgegaan en zal steeds herdenken
uwe goede zorgen, uwe godsdienstige opvoeding
uwe grootgelovig voorbeeld. 'Zal me 'n vreemde
zijn, 'n plecht van dankbaarheid. U een plaats te
vragen bij Hem, wiens rijk ik ben ingegaan voor
altd.
Mijn broers en zusters, ik verpoot jullie goed-
heid niet hierboven, bemint elikander, neem mijn
plaats in bij vader en moeder.
Gij allen, die mij dierbaar zijt, dank, mijn voor-
sprak geef ik U. Tot weerszins in 't hemelich
Vaderland.
H. Hart van Jezus, op U vertrouw ik.
Ziet Hart van Maria, wees mijn heil.
Gedadige Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
1874