

Antonie Albert Jan (Ton) Boer is geboren op 30 december 1923 in Harderwijk. Hij was de zoon van Pieter Boer en Jantje Atzema. Hij was lid van de Keizer Karelgroep in Nijmegen.

De eerste Scoutinggroep van Nijmegen stamt uit 1911 en heet simpelweg Eerste Nijmeegse Padvinders Groep. In 1916 opent Prins Hendrik III het nieuwe clubhuis aan de Kwakkenbergweg, vlakbij de Korte Torenweg. In 1930 gaat de groep Keizer Karel heten en krijgt concurrentie van enkele katholieke verenigingen en meisjesafdelingen.

Ton was lid van de luchtbeschermingsdienst (LBD) en wilde op 18 september 1944 tijdens de gevechten tussen de Amerikanen en de Duitsers een gewonde Duitse militair te hulp komen op het Marienburgplein, hoek van Broeckhuysenstraat. Voor de ogen van zijn vader, arts op de post van de LBD, werd hij dodelijk getroffen door een kogel, waarschijnlijk door Duitse soldaten afgevuurd vanuit de Luxor bioscoop. Hij stierf "als slachtoffer van zijn plicht als lid van de EHBO en den LBD", aldus een bericht in *De Gelderlander* 25 sept.1944.



Boer lag tot najaar 1969 begraven op Rustoord en werd daarna herbegraven op Ereveld Vredenhof 11 in Nijmegen. Zijn naam staat vermeld op de plaquette in Den Haag voor de gevallen van het Rode Kruis.

## Meer informatie

<https://www.oorlogsdodennijmegen.nl/persoon/boer/a87c8b66-197c-43ce-b260-8c75b885119f>

<https://www.noviomagus.nl/Blik/Oudste/Padvinders.htm>

<https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/15851/antonie-albert-jan-boer>

