



Willem Hendrik Mulder is geboren op 7 februari 1930 in Rotterdam. Hij was een zoon van Willem Hendrik Mulder en Bertina van der Vis. Hij kwam uit een gezin van 9 kinderen.

Willem was lid van Groep 8, William Boothgroep in Rotterdam. Deze groep was onderdeel van het Leger des Heils. In 1940 was hij assistent patrouilleleider bij de scouts.

Tijdens de meidagen hielden de scouts van de groep zich bezig met het verlenen van hulp na het bombardement op 14 mei 1940. Op 15 en 16 mei verleenden 6 leden *op uitmuntende wijze hulp, zonder aan eigen veiligheid te denken. Hierdoor werd verlies van mensenlevens en goederen voorkomen.* Instructeur Jacob Groenendaal, de assistent patrouilleleiders Willem Mulder en Hendrik Groenendaal en de voortrekkersgasten Arie Roth, P. Stark en B. Groenendaal ontvingen van het Leger des Heils in december 1941 het Certificaat voor betoonden moed.

Onze hartelijke gelukwensen aan een zestal leden van de "William-Booth-Groep" (R'dam VIII) in verband met hun moedig gedrag op 15 en 16 Mei 1940. Zonder aan eigen veiligheid te denken hebben zij op uitnemende wijze hulp verleend, waardoor verlies van menschenlevens en goederen voorkomen werd. Een vol saluut voor dit edele zestal!

Willem is overleden op 7 januari 2012 in Spijkenisse.

Meer informatie

Ons Kompas 1940-12

[Willem Hendrik Mulder \(1930-2012\) » Stamboom Harmsen-de Vries » Genealogie Online](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.