

Bernardus (Ben) Wesselinus Gerhardus Wessels is geboren op 1 oktober 1922 in Groningen. Hij was de zoon van Harmannus Augustinus Wessels en Elizabeth Hinderina Savenije. Zijn ouders trouwden in 1921 in Sappemeer. Ben werd elektricien van beroep.

Voor de oorlog was hij actief bij de Voermangroep in Groningen. De Voerman behoort tot één van de oudste scoutingverenigingen. De groep startte 1 juli 1917 in Groningen onder de naam "De Groene Groep". In 1937 werden alle verenigingen verplicht zich in te schrijven. De Groene Groep heet voortaan De Voerman, groep IV Groningen.

Na de bevrijding hielp hij als scout in de hulpverlening. Hij staat op diverse foto's. Op 15 april 1945 voerden Canadese militairen een gewonde af op het dak van een jeep: ambulance van het South Saskatchewan Regiment aan de noordzijde van de Grote Markt. De gewonde viel bij gevechten op de Ossenmarkt.

Zijn zoon schrijft na de oorlog: "Na de oorlog in de maand voor de herdenkingsperiode werd het een stille man die half mei weer zijn gezellige karakter terug kreeg. Heel weinig heb ik hem horen praten over deze periode, maar uit respect heb ik dat ook niet gedaan wetende dat het diepe wonden openmaakte."

Ben trouwde in 1951 met Kathariena Wobbina Rinket. Ze kregen vier kinderen. Ben overleed op 21 februari 1996 in Groningen.

Meer informatie

[Beelden \(beeldbankgroningen.nl\)](http://beeldbankgroningen.nl)

[Beelden \(beeldbankgroningen.nl\)](http://beeldbankgroningen.nl)

[Bernardus Wesselinus Gerhardus Wessels b. 01 Oct 1922 Groningen, Groningen, Nederland d. 21 Feb 1996 Groningen, Groningen, Nederland: Genealogieën uit de lage landen \(geneagraphie.com\)](http://genealogieen.nl)

[Geboorte Bernardus Wesselinus Gerhardus Wessels op 1 oktober 1922 te Groningen »](#)

[Open Archieven](#)

[Bernardus Wesselinus Gerhardus Wessels | Scoutinggroep de Voerman](#)

[Waarom wij herdenken | Scoutinggroep de Voerman](#)



B. NEDERLAND. — De padvindersorganisaties ontbonden. —

Krachtens verordening van den Rijkscommissaris werden door de veiligheids politie de gezamenlijke padvindersorganisaties in het bezette Nederlandsche gebied ontbonden en verboden.

De Nederlandsche padvinders, die een deel waren van de internationale boy-scouts-beweging en centraal vanuit het internationale padvindersbureau te Londen geleid werden, waren een actief instrument der Britsche cultureele en politieke propaganda.

Ook na de bezetting werd deze tegen de belangen van het Duitse Rijk gerichte werkzaamheid voortgezet. Daar de Nederlandsche padvinders, wier leiding eenzijdig op Engeland was ingesteld, ondanks uitdrukkelijk verbod talrijke tochten en voorbereidend-militaire oefeningen hielden, zijn de van het standpunt der bezettende macht niet duldbare padvindersorganisaties ontbonden.

(Standaard)

(Vor. ber. Padvinders 3015 B)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.