



Frederik Karel (Frits) van Evert werd geboren op 27 januari 1903 in Den Haag. Hij werd predikant.

Frits kan gezien worden als een individuele verzetsstrijder. Hij kwam zowel in woord als in daad in verzet tegen de Duitse bezetter. Hij bracht vele Joodse gemeenteleden in veiligheid. De dag voor zijn arrestatie had Van Evert zelfs een bezoek gebracht aan Kamp Westerbork, om te proberen enkele Joodse wijkgenoten vrij te krijgen.

Op 22 augustus 1942 werd de predikant opgepakt en voor verhoor overgebracht naar het Binnenhof. Daarna heeft hij drie weken doorgebracht in het Oranjehotel in Scheveningen. In september werd hij overgebracht naar Kamp Amersfoort waar hij te werk werd gesteld in een Arbeitskommando die een schietbaan moest aanleggen. Hij kreeg kampnummer 308. Voor de predikant, die lichamelijk werk niet gewend was, was dit werk erg zwaar. Bovendien waren de overige omstandigheden ook erg slecht. Om tijdens deze zware tijd enige verlichting te kunnen vinden hield een groep gevangenen dominees regelmatig geheime diensten. Van Evert bezocht deze geheime samenkomsten en zat er bovendien enkelen voor. Op 4 december 1942 namen de dominees bovendien een groot risico door een ter dood veroordeelde gevangene te dopen.

Rond de jaarwisseling van 1942/1943 werd het nieuwe kamp in Vught geopend. Dit leidde ertoe dat de gevangenen van Kamp Amersfoort werden overgebracht naar Vught, zodat het kamp in Amersfoort kon worden verbouwd. In januari 1943 werden de gevangenen, inclusief Van Evert, overgebracht. De gevangenen hoopten en verwachtten dat zij in betere omstandigheden terecht zouden komen. Dit was echter een grote desillusie. De omstandigheden in Kamp Vught waren uiterst slecht. Er was onder andere geen eten en drinken en ook dekens ontbraken. Na enkele maanden werden de omstandigheden beter, maar 202 gevangenen waren in de tussentijd bezweken. Frits van Evert was één van de slachtoffers. Hij overleed op 31 januari 1943 in Kamp Vught.



Na de oorlog is naar hem een Scoutinggroep in Den Haag - Loosduinen genoemd; de Ds. van Evertgroep.



Meer informatie

[Frederik Karel van Evert \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Frederik Karel van Evert | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Loosduinse verzet - \(stichtingnationaleherdenkingsgravenhage.nl\)](http://stichtingnationaleherdenkingsgravenhage.nl)

[Geef gevangenen een gezicht](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.