



Frans Jozef Feron (Féron) werd in Geleen geboren op 27 juni 1896.

Feron werd geboren als zoon van een landbouwer. Na zijn studie aan het gymnasium en het grootseminarie werd hij op 12 maart 1921 tot priester gewijd. Wegens zijn intellectuele capaciteiten kreeg Feron na zijn wijding een studieopdracht in Rome en haalde in 1923 zijn doctoraat. Terug in Nederland werd Feron in 1925 kapelaan in Valkenburg (Limburg). In 1927 werd Feron docent moraaltheologie van het seminarie van Roermond en in 1934 rector. Feron werd de vertrouwensman van bisschop Guillaume Lemmens van Roermond, die hem in 1936 tot kanunnik benoemde. In 1942 werd Feron vicaris-generaal.

In de voorjaren van de Tweede Wereldoorlog was Feron als moraaltheoloog een steun en toeverlaat voor zijn bisschop. Hij verzette zich tegen de ideeën van het nationaalsocialisme en loodste samen met Lemmens het bisdom door de oorlogsjaren.

Hij overleed onverwacht in Roermond op 14 juli 1958.

Scoutingvereniging mgr. Feron werd opgericht in 1961. Mgr. Feron was toen nog een hele bekende Limburger en uit dankbaarheid werd Mgr. Feron naamgever van de groep.



## Meer informatie

[Frans Jozef Feron - Wikipedia](#)

[Scouting Mgr.Feron - Welkom op de website van Scouting Mgr.Feron! \(mgr-feron.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.