



Carel Everhard (Eef) graaf van Limburg Stirum werd geboren op 22 december 1917 op het Huis Duinlust te Overveen, dat in het bezit was van zijn grootouders Luden-Van der Vliet. De familie Van Limburg Stirum is het oudste geslacht dat tot de Nederlandse adel behoort.

Carel Everhard groeide daarna op in Olst op de Historische Buitenplaats Spijkerbosch, met zijn twee oudere broers. De middelbare school volgde hij van 1933 tot 1938 op een kostschool: het Christelijk Jongensinternaat te Zeist ("Het Internaat"). Sport was zijn lust en leven.

Na de middelbare school koos hij voor een militaire carrière, zijn opleiding hiervoor volgde hij aan de School Reserve Officieren Cavalerie (SROC) te Amersfoort. Vanwege de toegenomen spanningen in Europa riep de Nederlandse regering in 1939 de mobilisatie uit en werd Eef van Limburg Stirum eerst in Scheveningen gelegerd en later overgeplaatst naar Harderwijk.

Op 27 april 1940 wordt hij als militair gestationeerd bij het 4de regiment Huzaren te Ede. Van Limburg Stirum diende daar als kornet bij de cavalerie. De cavalerie was oorspronkelijk een onderdeel, dat zich te paard voortbewoog, later werd en wordt daar een onderdeel met gepantserde voertuigen mee bedoeld. Hij maakte deel uit van de beveiliging van een onderdeel van het 4e regiment Huzaren.

De eerste oorlogsdag in Nederland, 10 mei 1940, werd bij De Ginkel – een heidegebied aan de N224 aan de zuidzijde van de Veluwe – een zware strijd gestreden om de opmars van het Duitse leger richting de Grebbelinie te vertragen. Diezelfde dag, omstreeks 17.00 uur, raakte zijn licht bewapende patrouille in gevecht met de (te sterke) voorhoede van de Duitse 207e Infanterie Divisie en drie Nederlandse militairen sneuvelden bij dat gevecht, waaronder Eef van Limburg Stirum.



Op 10 Mei sneuvelde bij boerderij de Ginkel onze innig geliefde zoon en broeder
CAREL EVERHARD
Graaf VAN LIMBURG STIRUM
Kornet der Huzaren,
in den ouderdom van 22 jaren.
S. J. Graaf VAN LIMBURG STIRUM
M. L. Gravin VAN LIMBURG STIRUM—LUDEN
S. J. Graaf VAN LIMBURG STIRUM
J. M. Graaf VAN LIMBURG STIRUM.
De bijzetting in het familiegraf te Zutphen zal plaats hebben Donderdag 23 Mei a.s. in den namiddag.

Tweeëntwintig jaar oud kwam hij om het leven bij de herberg 'Zuid-Ginkel' in de gemeente Ede. Zijn moeder toonde zich later geschokt, dat ook diens persoonlijke bezittingen waren afgenomen.

Carel Everhard graaf van Limburg Stirum werd bijgezet in de familiegrafkelder Van Limburg Stirum op de Algemene Begraafplaats aan de Warnsveldseweg 105 in Zutphen

Zijn naam en die van de andere Olster verzetshelden (Hendrik Drost, Jan Schamhart, Jan Hoogland, Aaldert Geerts en Leendert Immerzeel) staan op het verzetsmonument aan de Hendrik Droststraat in Olst.

Hij ontving voor zijn daden het Bronzen Kruis.



In 1964 nam
gemeentewerker
Klaas Boonstra het



initiatief tot de oprichting van de “Kornet van Limburg Stirum groep” in Olst/Whije. Na aanvankelijk met 7 jongens te zijn gestart groeide de groep al snel uit tot een groep met verkenners, welpen en later gidsen. Het onderkomen was een gezellig boerderijtje op landgoed “Het Spyker-

bos” van de familie van Limburg Stirum. Hier hebben zij hun naam ook aan te danken.

Ook in Wezep bestond een Van Limburg Stirumgroep. De laatste scouts van de Bernadottegroep in Hattem sloten zich daar in 1953 aan. In 1967 sloten de laatste scouts van deze groep zich aan bij de Voermangroep in Hattem waardoor de groep in Wezep op hield te bestaan.

Meer informatie

[Onze geschiedenis | Scouting Kvls Olst Wijhe](#)

[Carel Everhard van Limburg Stirum \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Carel Everhard Graaf van Limburg Stirum | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[10 mei: familie Van Limburg Stirum eert Carel Everhard graaf van Limburg Stirum \(1917-1940\) - Adel in Nederland](#)

[Kornet van Limburg Stirumstraat Olst \(buitenplaats-spijkerbosch.nl\)](#)

[50 jaar Voermangroep \(yumpu.com\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.