



Annelies Marie (Anne) Frank werd geboren in Frankfurt am Main op 12 juni 1929. Annes vader Otto verhuisde in juli 1933 van het Duitse Frankfurt am Main naar Amsterdam om aan vervolging door de nazi's te ontkomen. Annes moeder Edith Frank en haar zus Margot arriveerden eind 1933, en Anne zelf volgde in februari 1934. Het gezin ging wonen aan het

Merwedeplein, in een Amsterdamse nieuwbouwwijk. Anne groeide op in een liberaal-joods gezin. De Franks hechtten waarde aan joodse tradities en feestdagen, maar volgden niet alle religieuze voorschriften.

Op 12 juni 1942 werd Anne dertien jaar. Als verjaardagscadeau kreeg ze een rood geruit dagboek, waar ze dezelfde dag haar eerste zinnen in schreef. Drie weken later, op 6 juli 1942 dook ze onder in een achterhuis achter het bedrijf *Opekta* van haar vader aan de Prinsengracht 263. De deur tussen voorhuis en achterhuis zat verstopt achter een boekenkast. In het voorhuis en in het magazijn werkte personeel, waarvan enkelen op de hoogte waren van de onderduikers. Anne is bekend geworden door het dagboek dat ze schreef toen ze ondergedoken zat.

Na meer dan twee jaar werden de onderduikers ontdekt. Ze werden op 4 augustus 1944 gearresteerd en getransporteerd naar kamp Westerbork. Zondagochtend 3 september 1944 werden ongeveer duizend mensen per trein naar het oosten gebracht. Het was de laatste trein die vanuit kamp Westerbork naar vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau zou vertrekken. Op 5 september arriveerde de trein in het kamp. Anne en haar familie doorstonden de beruchte selectie voor de gaskamers. Vervolgens werden de mannen van de vrouwen gescheiden. Anne, Margot en hun moeder bleven achter in het vrouwenkamp van Birkenau. Op 28 oktober 1944 vertrok een transport met 1308 vrouwen uit Birkenau naar het concentratiekamp Bergen-Belsen. Waarschijnlijk maakten ook Anne en Margot daar onderdeel van uit. In februari of maart 1945 overleed Margot. Enkele dagen later overleed ook Anne, waarschijnlijk aan de gevolgen van vlektyfus.

Na de oorlog zijn verschillende Scoutinggroepen vernoemd naar Anne Frank, als eerbetoon aan het Joodse meisje.



Voor hun huis aan het Merwedeplein 37-II-Zuid werden voor de familie Stolpersteine geplaatst.

Meer informatie

[Anne Frank \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://AnneFrank(oorlogsgravenstichting.nl))

[Anne Frank - Wikipedia](http://AnneFrank-Wikipedia)

[Vincent Meys. Historie van de Padvinderij in Hilversum -.- Wilde](http://VincentMeys.Historie.van.de.Padvinderij.in.Hilversum.-.-Wilde)

[Vaart Dag Hammar skjold - PDF Gratis download \(docplayer.nl\)](http://VaartDagHammar skjold-PDFGratisdownload(docplayer.nl))

Anne Frank	Den Dolder		Opgericht 1962 (NPV) Opgeheven 1991
	Enschede		Opgericht 1963 Opgeheven 1993
	Hank		
	Hilversum		Opgericht omstreeks 1958 (NGB)
	IJsselstein		Opgericht 1946 (NGB) Gefuseerd in 2009 met St. Nicolaas groep tot Scouting IJsselstein
	Maastricht, Heer		Opgericht 1945 Gefuseerd 2009 met St. Jan Heer
	Nijmegen		Opgericht 1979 Gefuseerd 2003 tot Scouting Lindenholt
	Oss		Opgericht vlak na de oorlog (NGB) Gefuseerd 1983 met St Anthoniusgroep tot Scouting Ussen
	Utrecht		Opgericht 1959 (NGB) groep opgeheven
	Tilburg		(NPG)
	Warmond		
	Wellerlooi		Opgericht 1986 Opgeheven 1993
	Zwijndrecht		

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.