



Albert Ferdinand Lancker is geboren op 2 maart 1894 te Utrecht. Hij was de zoon van Leonhart Frederick Lancker en Hendrika Carolina Kennedy.

In de meidagen was hij bataljonscommandant 41 RI achter de Zuid Willemsvaart in de Peel. Ze trokken zich terug naar Duinkerken via Breda en Zeeuws Vlaanderen. Eind juni keert hij terug in Nederland. Na enige maanden verlaat hij de opbouwdienst.

Hij doet pogingen om het verzet op te bouwen in Den Haag en Amsterdam. Hij wordt enige tijd gevangen gehouden in het Oranjehotel in Scheveningen. Albert hielp piloten, was betrokken bij droppings van wapens en springstoffen. Daarnaast richtte hij verzetsgroepen op in Overijssel. Hij werd commandant van het Binnenlandse Strijdkrachten (BS) District Salland.

Op 11 februari 1945 kwam hij om het leven toen hij door de Sicherheitsdienst (SD) in Hoge Hexel bij Wierden op de vlucht werd neergeschoten. Hij werd 50 jaar.

Hij ontving voor zijn daden de Bronzen Leeuw. Albert is begraven op de Gemeentelijke begraafplaats in Hellendoorn. Bij Hoge Hexel is een monument geplaatst.

Scouting Lancker is in Wierden op 27 maart 1998 opgericht en is vernoemd naar Albert Ferdinand Lancker. De laatste opkomst voor de leden was op 13 december 2013. Elk jaar met Dodenherdenking stond heel Scouting Lancker bij het monument van Kapitein A.F. Lancker.

**SCOUTING LANCKER GROEP  
WIERDEN**



## Meer informatie

[Albert Ferdinand Lancker \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Albert Ferdinand Lancker | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Scouting Lancker - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://scoutpedia.nl)

[kapitein-albert-f-lancker.pdf \(schaapskooihooghexel.nl\)](#)

[Archieven.nl - 1. Erelijst Verzet \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.