



Willy Henrica Hems werd geboren op 20 maart 1921 in Hengelo. Ze was de dochter van Hendrik Jacob Hems en Anna Wilhelmina Ronner.

Ze werkte bij de gemeente en was tijdens de Tweede Wereldoorlog koerierster in het Maarssense verzet. Op het gemeentehuis werden vele persoonsbewijzen vervalst of uit het bevolkingsregister gelicht als desbetreffende personen gevaar liepen. Willy Hems en A. van de Veen hielden zich op het gemeentehuis bezig met deze activiteiten. Van de Veen werd gearresteerd en overleed in gevangenschap.

In de Bevrijdingsdagen zoekt mede-verzetsstrijder Wim Willy op die bij haar ouders in het laatste huis aan de Strick van Linschotenstraat woont. Ze staan nog bij de deur te praten wanneer ineens geluid van gewerschoten de stilte verbreekt. Het is afkomstig van de gevechtshandelingen bij de Hoge Brug. Wim, getraind in zulke omstandigheden, duikt naar de grond. Willy Hems, wat argeloos, blijft nog staan en wordt door een kogel in haar maagstreek getroffen. Twee dagen later overlijdt ze in het diaconessenhuis in Utrecht. Eerst nog hoopvol zoekt Wim zijn compagnon op. Hij leest psalm 23 voor, de Heer is mijn Herder, een gebed wordt uitgesproken. Ze is overleden op 6 mei 1945 te Utrecht en werd 24 jaar.



De Willy Hemsgroep in Maarssen is opgericht als meisjesgroep op 16 november 1946 en naar haar vernoemd.

Meer informatie

[Willy Henrica Hems \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Willy Henrica Hems | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Willy Hems \(scoutnet.nl\)](http://scoutnet.nl)

[Maarssen in oorlogstijd. - Simonis, Jan; Smits, W. in 73143's book collection | CLZ Cloud for Books \(collectorz.com\)](#)

[2015.2.pdf \(historischekringmaarssen.nl\)](#)

[elektron Nassastraat 9-11, 3601 BA Maarssen telefoon: - PDF Free Download \(docplayer.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.